

September 2024
Jaargang 12
Nummer 99

PORTA FIDEI

*Pelgrims
van
Hoop*



ENCYCLIEK
SPE SALVI
P. 4



BOERDERIJ
VAN DE HOOP
P. 7



SAINT-JOSEPH
DE BON-ESPOIR
P. 12

Afgiftekantoor
Leuven Masspost
914880
maandelijks
(behalve in augustus)

RADIO MARIA





Jubileumkerk
Spirito Santo dei Napoletani
Rome

EDITORIAAL



Beste vrienden,

We zijn aan het begin van een nieuw werkjaar. Ook dit jaar hebben we bij Radio Maria heel wat nieuws dat we brengen in de programmatie. We hopen nog meer en beter het katholieke geloof te delen en te versterken te midden van moeilijke tijden voor velen in de wereld. Ons geloof in Jezus Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven, is onze houvast, onze hoop en ons vertrouwen.

Het is dan net in deze tijd dat we ons voorbereiden op een Jubeljaar. Vanaf Kerstmis zal in Rome de heilige deur van verschillende basilieken geopend worden. De paus heeft de katholieke gemeenschap uitgenodigd om dit jaar goed voor te bereiden door het gebed. Bij Radio Maria is dat natuurlijk gebeurd, want één van onze pijlers is het dagelijkse gebed: de Eucharistie als bron en hoogtepunt van elke dag, de getijdengebeden die onze dag helpen te heiligen, het rozenkransgebed om het leven van Jezus te overwegen en om Onze-Lieve-Vrouw te helpen met haar moederlijke plannen om haar kinderen bij te staan, het uur van de goddelijke Barmhartigheid om onze intenties aan de Heer aan te bieden en te smeken ons bij te staan in onze persoonlijke situaties. Naast het gebed ter voorbereiding van het Jubeljaar 2025, wordt de geloofsgemeenschap ook uitgenodigd om op bedevaart te gaan naar Rome. Natuurlijk weten we dat dit niet voor iedereen praktisch mogelijk is. Daarom kunnen we nu reeds verklappen **dat we jullie allen zullen meenemen op een bedevaart naar Rome via Radio Maria**. In januari zullen we het programma "Pelgrim in eigen land" de landsgrenzen doen overstijgen door een pelgrimstocht te maken via de grote basilieken van het mooie Rome. We zullen alle luisteraars van Radio Maria op die manier mee laten wandelen doorheen de heilige deur, geopend door de paus, als devote manier om het Jubeljaar te beleven. Het komende werkjaar zullen we daarom onze Porta Fidei telkens starten met een afbeelding van een Jubelkerk in Rome, beginnend met de editie die u nu in handen hebt.

Op de voorpagina kon u de kerk aanschouwen van de "Spirito Santo dei Napoletani". We beginnen dus onze passage in Rome met de Heilige Geest. Zeer dicht gelegen aan het historische centrum van het oude Rome herinnert deze kerk er ons aan dat wij met de gaven van de Heilige Geest alles ontvangen om ons te helpen heiligen te worden. Als het ons gevraagd wordt om gelijk te worden aan Jezus Christus, dan moeten wij open staan om dezelfde Geest te ontvangen die Jezus Christus animeerde tijdens zijn aardse leven. Diezelfde Geest werd reeds aan de Kerk gegeven vanaf het kruis toen Jezus het hoofd boog en de Geest gaf. Op

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:

Pr. Karlo Tyberghien

Werkten mee aan dit nummer:

Joris Abts, Kevin Colle, Marianne Hubin, pr. Karlo Tyberghien, Nele Uytterhoeven

Foto's: Redactie

Op de cover: Chiesa Spirito Santo dei Napoletani (Éen van de 12 jubileumkerken te Rome)

Realisatie en vormgeving:

Radio Maria

Druk en verzending:

Drukkerij Van der Poorten
Diestsesteenweg 624
3010 Leuven

Abonnementen en gegevensverwerking:

Radio Maria
Sint Reneldisplein 23
3001 Leuven
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47

Steun Radio
Maria

BE49 7333 7333 7771

Pinksteren werd deze zichtbaar verkregen door de apostelen doorheen de vurige tongen die neerdaalden over hen. Tot op de dag van vandaag leidt de Heilige Geest de Kerk om het volledige Volk van God de mogelijkheid te geven reeds te proeven van de gave Gods.

Een Jubeljaar zal dus pas echt een jaar worden om te jubelen als we met z'n allen blijven vertrouwen op de Heilige Geest die ieder van ons leidt naar eeuwig leven zoals door Christus beloofd.

Radio Maria wenst iedereen een mooi en vruchtbaar werkjaar. Wij zullen alle luisteraars blijven begeleiden opdat éénieder zich veilig moge weten om met de bescherming van de heilige Maagd Maria een stap te zetten naar de Heer die alles voor iedereen wil zijn.

Zeer genegen in Jezus en Maria,



Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria



Heiligen getuigen keert terug!



Nadat velen van u ernaar hebben gevraagd keert *'Heiligen getuigen'* terug!

Laat u meevoeren aan de hand van de levensverhalen en geschriften van mannen en vrouwen die in geur van heiligheid het Evangelie hebben verkondigd en Jezus zijn nagevolgd.

We beginnen met het boek

**'Zij beminde de Kerk'
Moeder Julia Verhaeghe en het ontstaan van de geestelijke familie 'Het Werk'**

Wanneer kan u dit programma beluisteren?

**Vanaf maandag 2 september, iedere dag om 21u45
Iedere woensdag kan u om 10u30 een levensverhaal van een heilige volgen. We lezen in deze uitzending telkens een brief voor van de abdij van Saint-Joseph.**

Angelus live



Voortaan zal het mogelijk zijn u nog meer verbonden te weten met de Heilige Vader, in het bijzonder op zondag om 12u.

Dat is het tijdstip waarop de paus aan het raam van het apostolische paleis

in Vaticaanstad en samen met de gelovigen het angelus-gebed bidt. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om de gelovigen toe te spreken en een korte meditatie te geven, vaak over de lezing uit het Evangelie die we die zondag in de liturgie kunnen beluisteren. Dit moment zal u live kunnen meevolgen met simultane vertaling en duiding.

Wanneer kan u dit programma beluisteren?

Vanaf zondag 8 september, en voortaan iedere zondag, om 12u.

vervolg op pagina 19



In 2025 viert de RK Kerk tijdens een jubeljaar, een jaar van verzoening. Het thema van dit jaar is 'Pelgrims van Hoop'. Tijdens dit Jubeljaar zal E.P. Michel Copain op Radio Maria tijdens het programma 'Catechismus' een reeks catecheses geven met teksten van Paus Franciscus over de christelijke hoop. In ons magazine 'Porta Fidei' staan we stil bij dit thema van de christelijke hoop door u de tekst aan te bieden van de Encycliek 'Spe Salvi', 'Over de hoop' die door paus Benedictus XVI op 30 november 2007 te Rome werd gegeven.

Inleiding

1. "SPE SALVI facti sumus" – "In deze hoop zijn wij gered", zegt Paulus tot de Romeinen en tot ons (Rom. 8, 24). De "verlossing", het heil, is er volgens het christelijk geloof niet zonder meer. Verlossing is ons gegeven in de zin dat ons hoop geschonken is, een betrouwbare hoop, van waaruit wij ons heden aankunnen: het heden, ook het moeilijke heden, kan geleefd en aanvaard worden, als het naar een doel leidt en als wij zeker kunnen zijn van dat doel, als dat doel zo groot is dat het de inspanning van de weg rechtvaardigt. Nu dringt zich meteen de vraag op: wat voor soort hoop is dit, die het ons toestaat te zeggen dat vanuit die hoop en omdat

die hoop er is, wij verlost zijn? En wat voor soort zekerheid hebben wij?

Geloof is hoop

2. Voor we deze voor ons actuele vragen nagaan, moeten we iets preciezer luisteren naar het getuigenis van de Bijbel over de hoop. Hoop is inderdaad een kernwoord van het bijbelse geloof, zo zeer dat de woorden geloof en hoop op verschillende plaatsen verwisselbaar zijn. Zo verbindt de Hebreeënbrief "de volle overtuiging van ons geloof" (10,22) en het "onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop" heel nauw met elkaar. Ook als de Eerste Petrusbrief de christenen aanmoedigt altijd

bereid te zijn te getuigen over de Logos – de zin en de grond – van hun hoop (vgl. 3,15), is "hoop" synoniem met "geloof". Hoezeer de gave van een betrouwbare hoop het bewustzijn van de vroege christenen bepaalde, wordt ook duidelijk als het christelijke bestaan wordt vergeleken met het leven vóór het geloof of de situatie van de aanhangers van andere godsdiensten. Paulus brengt de Efeziërs in herinnering dat zij vóór hun ontmoeting met Christus "zonder hoop en zonder God in de wereld" waren (Ef. 2,12). Natuurlijk weet hij dat ze goden hadden, dat ze godsdienst hadden, maar hun goden waren twijfelachtig geworden en van hun tegenstrijdige mythen ging geen hoop uit. Ondanks hun

goden waren ze “zonder God” en daarom in een donkere wereld, met een donkere toekomst vóór zich. In nihil ab nihilo quam cito recidimus (Hoe snel vallen wij van het niets in het niets terug) [1] luidt een grafschrift uit die tijd, waaruit het bewustzijn waar Paulus op zinspeelt onverbloemd spreekt. In diezelfde geest zegt hij tot de Tessalonicenzen: Gij moogt niet bedroefd zijn “zoals de andere mensen, die geen hoop hebben” (1 Tess. 4,13). Ook hier blijkt het onderscheidende kenmerk van de christenen te zijn dat ze toekomst hebben; niet dat ze tot in detail weten wat hun te wachten staat, maar ze weten wel in het algemeen dat hun leven niet uitloopt op leegte. Pas wanneer toekomst als positieve realiteit zeker is, wordt ook het heden leefbaar. Zo kunnen we nu zeggen: het christendom was niet enkel een “blijde boodschap”, een mededeling met een tot dan toe onbekende inhoud. We zouden nu zeggen: de christelijke boodschap was niet alleen “informatief”, maar ook “performatief”, dat wil zeggen: het evangelie is niet alleen een mededeling wat betreft dingen die geweten kunnen worden; het is een mededeling die dingen bewerkt en het leven verandert.

De donkere deur van de tijd, van de toekomst, is opengebroken. Zij die hoop hebben, leven anders; hun is een nieuw leven geschonken.



3. Maar nu dringt de vraag zich op: waaruit bestaat die hoop, die als hoop “verlossing” is? Welnu, de kern van het antwoord wordt aangegeven in de zojuist aangehaalde passage uit de Efeziërsbrief: de Efeziërs waren vóór de ontmoeting met Christus zonder hoop, omdat ze “zonder God in de wereld” waren. God leren kennen – de ware God, dat betekent hoop ontvangen. Voor ons, die altijd geleefd hebben met het christelijk godsbesef en er ongevoelig voor geworden zijn, is het hebben van de hoop, die uitgaat van de waarachtige ontmoeting met deze God, bijna niet meer waarneembaar. Een voorbeeld van een heilige uit onze tijd mag verduidelijken wat het betekent deze God voor de eerste maal en werkelijk te ontmoeten. Ik denk aan de door Paus Johannes Paulus II heiligverklaarde Afrikaanse Giuseppina Bakhita. Ze werd omstreeks – de precieze datum wist ze niet – 1869 in Darfur, in Soedan, geboren. Toen ze negen jaar was, werd ze door slavenhandelaars ontvoerd, tot bloedens toe geslagen en vijf maal op de slavenmarkten van Soedan verkocht. Uiteindelijk was ze als slavin in dienst van de moeder en de echtgenote van een generaal en werd daar dagelijks tot bloedens toe gezeseld, waaraan ze levenslang 144 lidtekens overhield. In 1882 werd ze ten slotte door een Italiaanse handelaar gekocht voor de Italiaanse consul Callisto Legnani, die vanwege de opmars van de Mahdisten naar Italië terugkeerde. Hier leerde Bakhita uiteindelijk, na de zo vreselijke “meesters” aan wie ze ondergeschikt was geweest, een heel andere “meester” kennen – “Paron” noemde ze in het

Venetiaanse dialect, dat ze nu leerde, de levende God, de God van Jezus Christus. Tot dan toe had ze alleen meesters gekend die haar verachtten en mishandelden of op zijn best als een nuttige slavin beschouwden. Maar nu hoorde ze dat er een “Paron” is die boven alle meesters staat, de Heer aller heren, en dat deze Heer goed is, de goedheid zelf. Ze vernam dat deze Heer ook haar kent, ook haar geschapen heeft – ja, dat Hij haar liefheeft. Ook zij werd bemind, en nog wel door de allerhoogste “Paron”, voor Wie alle andere meesters ook zelf maar armzalige knechten zijn. Ze werd gekend en bemind en verwacht. Ja, deze Meester had Zelf het lot op Zich genomen gezeseld te worden en wachtte nu “aan de rechterhand van de Vader” op haar. Nu had ze “hoop” – niet meer slechts de kleine hoop minder wrede heren te vinden, maar de grote hoop: Ik word definitief bemind en wat mij ook gebeurt – ik word door die liefde verwacht. En dus is mijn leven goed. Door dit besef van hoop was ze “verlost”, nu geen slavin meer, maar een vrij kind van God. Ze begreep wat Paulus zei toen hij de Efeziërs eraan herinnerde dat ze van tevoren zonder hoop en zonder God in de wereld waren geweest – zonder hoop omdat ze zonder God waren. Daarom weigerde ze toen men haar weer naar Soedan wilde sturen; ze was niet bereid zich nog ooit van haar “Paron” te laten scheiden. Op 9 januari 1890 werd ze gedoopt en gevormd en ontving de eerste Heilige Communie uit de handen van de patriarch van Venetië. Op 8 december 1896 legde ze in Verona haar geloften af bij de Zusters van Canossa en vanaf dat moment heeft ze – naast

haar werk in de sacristie en aan de kloosterpoort – vooral tijdens verschillende reizen door Italië getracht de missie te bevorderen: de bevrijding die zij zelf door de ontmoeting met de God van Jezus Christus had ontvangen, die moest ze doorgeven, die moest ook aan anderen, aan zoveel mogelijk mensen, geschonken worden. De hoop die haar ten deel was gevallen en die haar “verlost” had, kon ze niet voor zichzelf houden; die moest velen, ja allen, bereiken.

Het begrip van de hoop van het geloof in het Nieuwe Testament en in de vroege Kerk

4. Laten we nog even terugkeren tot de vroege Kerk, alear we ons de vraag stellen: kan de ontmoeting met de God, die ons in Christus Zijn gelaat heeft getoond en Zijn hart heeft geopend, ook voor ons meer zijn dan “informatief”, namelijk “performatief”, dat wil zeggen het leven omvormend, zodat wij ons verlost weten door de hoop, die verlossing is. Het is niet moeilijk in te zien dat de ervaring van de kleine Afrikaanse slavin Bakhita ook de ervaring is geweest van veel geslagen en tot slavendienst veroordeelde mensen in de tijd dat het christendom ontstond. Het christendom heeft geen sociaal-revolutionaire boodschap gebracht, zoals bijvoorbeeld die van Spartacus, die met bloedige strijd op niets uitliep. Jezus was geen Spartacus, Hij was geen vrijheidsstrijder zoals Barabbas of Bar-Kochba. Wat Jezus, die Zelf aan het kruis was gestorven, had gebracht, was iets heel anders: de ontmoeting met de Heer aller



heren, de ontmoeting met de levende God en aldus de ontmoeting met een hoop die sterker was dan het lijden van de slavernij en daarom het leven en de wereld van binnenuit omvormde. Wat nieuw geworden was, wordt het duidelijkst in Paulus' Brief aan Philemon. Dat is een zeer persoonlijke brief, die Paulus in de gevangenis schrijft en de weggelopen slaaf Onesimus voor zijn heer, Philemon, meegeeft. Ja, Paulus stuurt de slaaf die naar hem gevlucht is terug naar zijn heer, niet bevelend, maar vragend: “Mijn verzoek geldt het kind dat ik hier in de gevangenis heb verwekt. Ik bedoel Onesimus... Ik stuur hem terug naar u en met hem heel mijn liefde... Misschien was dat wel de reden waarom hij een tijd lang bij u is weg geweest: dat ge hem voorgoed terug zoudt krijgen, nu niet meer als slaaf, maar als veel meer dan

een slaaf, als een geliefde broeder” (PHM. 10-16). Mensen die qua burgerlijke status als heren en slaven tegenover elkaar staan, zijn als leden van de ene Kerk elkaars broeders en zusters geworden – zoals christenen elkaar aanspraken. Ze waren door het Doopsel opnieuw geboren, met dezelfde Geest gedrenkt en ontvingen naast elkaar en met elkaar het Lichaam des Heren. Dat veranderde, ook als de uiterlijke structuren gelijk bleven, de samenleving van binnen uit. Als de Hebreënbrief zegt dat de christenen hier geen blijvende stad hebben, maar op zoek zijn naar de stad van de toekomst (vgl. Hebr.13,14; Fil. 3,20), dan betekent dat allesbehalve enkel troost voor de toekomst; de huidige samenleving wordt door de christenen als oneigenlijke samenleving beschouwd; zij behoren tot een nieuwe samenleving, waarnaar ze met elkaar onderweg zijn en waarop zij op hun tocht door het leven anticiperen.

(wordt vervolgd)



SEPTEMBER

Voor de schreeuw van de aarde

We bidden dat ieder van ons de schreeuw van de aarde en van de slachtoffers van natuurrampen en klimaatveranderingen hoort en ter harte neemt, en dat ieder zich ook persoonlijk inzet om zorg te dragen voor de wereld waarin we leven.

DE GEBEDSINTENTIE
VAN DE HEILIGE VADER
TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE
GEBEDSNETWERK

Een nieuw evenwicht vinden bij de Fazenda da Esperança



Vanaf september kan u op Radio Maria luisteren naar het nieuwe programma 'Kinderen van het Licht'. Het is een programma in samenwerking met mensen van de gemeenschap 'Fazenda da Esperança', een nieuwe spirituele familie door de Kerk erkent als een Internationale Particuliere Vereniging van Gelovigen. Paus Benedictus XVI had in 2007, tijdens zijn bezoek aan Brazilië, in Guaratinguetá, de plaats waar het avontuur zo'n veertig jaar geleden begon, een ontmoeting met 600 jongeren uit Fazendas van over heel de wereld. We bezochten tijdens de zomermaanden het huis van deze internationale gemeenschap te Veltem-Beisem op enkele kilometers van de studio's van Radio Maria. We werden er hartelijk ontvangen door Jan Cosemans, aan wie een zestal jaar geleden gevraagd werd een Fazenda te starten in België.

Van de Achelse Kluis naar Veltem-Beisem

Jan Cosemans is 51 jaar, hij vertelt ons openlijk over zijn persoonlijke achtergrond getekend door verslaving aan drugs en alcohol. Om hiermee komaf te maken verbleef hij in een huis van de Fazenda-gemeenschap in Duitsland. Zes jaar geleden, toen hijzelf reeds vijf jaar in Duitsland in een Fazenda verbleef, werd hem gevraagd om in België een nieuw huis te starten. Het project vond onderdak in de Achelse Kluis. Na het vertrek van de laatste bewoners van het Trappistenklooster moest er plots op zoek gegaan worden naar een nieuwe vestigingsplaats. Ongeveer dezelfde tijd werd in Veltem-Beisem een nieuwe invulling gezocht voor het huis van de leef- en werkgemeenschap De Arke. Tien maanden geleden ging de verhuis van start. Een hele klus, zo bleek achteraf. Van een gigantisch abdijcomplex naar een weliswaar ruime gezinswoning waar ook nog wat meubels van de vorige bewoners waren achtergebleven.



Hersteltraject

Het Fazenda-project in België richt zich tot mannen die door een scheiding, depressie of verslaving een moeilijk levenstraject hebben, tot mensen die door gebrek aan scholing uit de boot vallen. De mannen komen vrijwillig naar de gemeenschap en blijven er een jaar of langer. *"We proberen hen te helpen en een richting te tonen die ze kunnen gaan, en onze weg is om samen met God op weg te gaan"*, getuigt Jan. *"Hoe doen wij dat? We leven heel sober. We proberen van de voedselbank te leven. We hebben een groentetuin, we hebben kippen, we hebben bijen, we hebben een varkensstal. In Achel hadden we twee varkens op de wei staan die we zes maanden opkweekten en dan naar de slachter brachten voor ons eigen vlees."*

Op dit moment wonen 8 mannen samen in de kleine gemeenschap. Het huis is bijna vol. Wie in het huis komt wonen doet afstand van internet, TV en smartphone. Er wordt ook niet gerookt. GSM en internet worden enkel door de verantwoordelijke gebruikt. Communiceren gebeurt op de ouderwetse manier met briefpapier. Als ontspanning worden boeken gelezen, er wordt gepuzzeld, er zijn fitnessstoestellen. Er wordt ook niet gegeten tussen de maaltijden. 's Middags wordt er warm gegeten, 's avonds een boterham met kaas of confituur. Choco komt maar twee keer per week op tafel. 's Morgens, na het ontbijt wordt samen in de huiskapel de rozenkrans gebeden. *"Voor de meesten is dat een totaal nieuwe ervaring"*, merkt Jan op. *"Voor sommigen geeft het in het begin wat stress, vijftig keer hetzelfde weesgegroetje bidden, dan hebben ze het er al vlog mee gehad. Maar ik zeg dan tegen de jongens: probeer het maar uit en na enkele weken komt er wel verandering."* Na het rozenkransgebed wordt luidop het evangelie van de dag gelezen. Aan de hand van het evangelie reflecteren ze op hun vroegere doen en

laten maar ook op welke manier ze terug richting kunnen geven aan hun leven. Iedereen mag hierover delen. Iedere dag worden er een paar woorden uit deze reflectie op het evangelie onthouden en op verschillende plaatsen in huis op een bordje geschreven om er gedurende de dag mee bezig te zijn en in praktijk te zetten. Jan wees ons op een bordje, *"verwijder negativiteit door goed te doen"*, konden we erop lezen. Bij het avondeten is het de gewoonte dat de persoon die het gebed voor het eten voorbidt getuigt hoe hij dit werkpuntje van de dag heeft beleefd. *"Hierover vertellen brengt verandering te weeg. Als drank en drugs wegvallen kan je dat wel opvangen door goed te eten, maar er blijft een leegte in de ziel"*, beklemtoont Jan. *"Die leegte proberen we op te vullen door gebed, door de woorden van God, door de naaste lief te hebben."* Op woensdagvoormiddag wisselen de mannen elkaar af voor een moment van stilte bij het H. Sacrament. Op donderdag is er een aanbiddingsavond.

Familiegevoel

Het leven in deze gemeenschap heeft een eenvoudige structuur. Er wordt gebeden en gewerkt, in de groentetuin of binnenshuis. De avonden zijn overwegend gemeenschapsmomenten. *"Dinsdagavond is er informatieavond over God en de wereld"*, vertelt Jan. *"We bekijken dan een film zoals de 'Shack' of een documentaire. Dikwijls worden de jongens hierdoor erg aangegrepen. Het is een genezingsproces dat ze nodig hebben. Het zijn geen heilige boontjes als ze naar hier komen. In Duitsland noemen we hen 'heilige bandieten'. Hier proberen ze een nieuwe weg te gaan."* Woensdagavond is er sportavond. De omgeving biedt ruimschoots gelegenheid om te joggen en te fietsen. Ook op vrijdagnamiddag wordt er samen gewandeld of gefietst, bijvoorbeeld naar Zaventem om vliegtuigen te spotten. Op vrijdagavond is er ook



een groepsmoment waarbij iedereen kan vertellen hoe het met hem gaat, hoe hij zich voelt in de gemeenschap, hoe hij zich voelt bij het werk en bij het geloof. *“Op dat moment kan alles verteld worden wat er gaande is, zonder commentaar. Het is een moment dat men zich kwetsbaar durft opstellen”*, benadrukt Jan. Daarna volgt een filmavond. De persoon die de film mag uitkiezen heeft al de hele week voor het ontbijt en het avondeten gezorgd en de afwas gedaan. Een avond waarop er chips en cola wordt bovengehaald: een avond om naar uit te kijken.

Open huis

De nieuwe gemeenschap werd goed onthaald in het dorp en in de kleine parochiegemeenschap. *“Er werd eerst wel raar opgekeken toen de mannen de kerk binnenliepen voor de zondagsmis”*, geeft Jan lachend toe. *“Iedereen is welkom voor een wandeling door onze tuin, onze deur staat voor iedereen open. We proberen een gewone familie te zijn, midden in het dorp. Dat familiegevoel missen heel veel jongens. Iedereen van de groep is ‘ervaringsdeskundige’ en weet hoe het niet gaat.”*

Enkele maanden na de verhuis heeft de gemeenschap samen met de bisschop en een 70-tal mensen uit de buurt de opening gevierd met een eucharistie onder de tent in de tuin en een open-deur weekend. *“We voelen ons hier thuis”*, vertrouwt Jan ons toe. *“Het was ook een klein beetje een droom van mij om een groot herenhuis te hebben waar ik vijf of zes jongens kan opnemen.”* Op dit moment is er naast Jan ook nog een vrijwilliger en een medeverantwoordelijke in huis. *“Daarmee zit ons busje vol”*, grapt Jan.

Boerderij van de hoop

Fazenda da Esperança betekent ‘boerderij van de hoop’. Het charisma is hoop geven aan de soms hopeloze mannen en vrouwen. Het project dat een thuis wil bieden waar mensen met een verslavingsachtergrond kunnen herstellen werd opgericht door de Franciscaner broeder Hans Stapel en de leek Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos in de gemeente Guaratinguetá, in Brazilië in de staat São Paulo.

Het wereldwijde project is gegroeid vanuit de ervaring en de kleine stapjes van de toen 17-jarige jongen Nelson die zich sterk heeft laten inspireren door het lezen van de Bijbel. In 1980 fietst hij iedere dag met zijn fiets naar de kerk voor de eucharistie en om



samen met de Duitse franciscaanse missionaris Frei Hans Stapel de Bijbel te lezen en te bespreken. Op zijn weg komt hij telkens voorbij een straathoek waar straatjongeren armbandjes verkopen om drugs te kunnen kopen. Geïnspireerd door het vers uit de eerste Korinthiërsbrief: *“Met de zwakken ben ik zwak geworden, om de zwakken te winnen”* (1Kor. 9,22), besluit hij terwijl hij met dit vers naar huis terugkeert bij de straathoek te stoppen en vraagt de jongens om hem uit te leggen hoe ze de armbandjes maken. Al vlug gaat het gesprek ook over de thuissituatie van de jongen. Er groeit vertrouwen en Nelson stopt daarop regelmatig op de hoek om met deze jongens te zijn. Wanneer hij op een dag zijn familie vraagt om een taart te bakken voor de verjaardag van één van deze jongens, kijken ze hem argwanend aan. Toch stemmen ze in. Nelson's zus besluit om mee te gaan om met de jongens kennis te maken. De jongens zijn zichtbaar aangedaan door het gebaar. Een tijdje later vragen de jongens aan Nelson of ze zijn fiets kunnen lenen. Nelson stemt in. Als hij na enige tijd zijn fiets terugkrijgt kan hij hem amper herkennen. Er zijn verschillende dingen, zoals het spatbord en het licht hersteld, ook de ketting is gesmeerd.

Nelson vraagt zich af waarom ze dit voor hem hadden gedaan. Pas later komt uit waarom ze de fiets echt wilden lenen: ze waren van plan om hem te verkopen om aan drugs te komen, maar onderweg was er iets beginnen knagen en besloten ze van het plan af te zien. Nelson wordt door de bekentenis nog meer geraakt en wil iets voor de jongens doen. Hij krijgt de gelegenheid wanneer één van de jongens hem vraagt hoe hij van de drugs af kan geraken en weg kan uit de hopeloze situatie waarin hij zich bevindt tussen de straatjongens. Samen gaan ze aankloppen bij Frei Hans. De pater verwelkomt de jongen met open armen, stelt zijn huis open, geeft hem te eten en de mogelijkheid om zich te wassen. Hij vraagt hem bij hem in het huis te blijven en niet terug te keren. Nelson komt dagelijks langs om te helpen. Na korte tijd is de jongen bevrijd van zijn drugsverslaving. De pater geeft hem de mogelijkheid in het huis te blijven wonen en er mee te helpen bij de dagelijkse klusjes. De jongen is nieuwsgierig om het leven van de pater te leren kennen en besluit mee naar de kerk te gaan. De korte krachtige woorden van de pater ter overweging na de evangelielezing veranderen het innerlijk van de jongen. Er groeit hoop in zijn hart.

Hoop verovert de wereld

Ook de andere jongens van de straathoek krijgen hoop en willen hun kans grijpen als ze zien hoe de jongen bij de pater leeft, voldoende te eten heeft en een plek om te slapen. Er komt een tweede jongen bij de pater wonen. Al vlug wordt de pastorie te

klein voor de groep jongens. In de straat komt er een huis vrij waar de eerste Fazenda wordt opgericht. Ze zorgen er samen voor de maaltijden, de dagelijkse was en het onderhoud. De grasmaaier van de pater waarmee ze gras gaan maaien bij de burens geeft een klein beetje inkomsten voor hun onderhoud. Sinds de oprichting van de eerste Fazenda in 1983 is het project de eerste tien jaar van haar bestaan stilletjes gegroeid. Telkens werden er nieuwe kleine boerderijtjes van hoop opgestart. Vijftien jaar later is het project ook overgenomen in Duitsland. Ondertussen is het project uitgegroeid tot een internationale spirituele beweging met meer dan 170 vestigingen in Brazilië en andere Latijns-Amerikaanse landen, in Afrika, Azië en Europa.

Uitstraling

Wanneer we na ons gesprek uitgenodigd worden om mee aan tafel te schuiven voor het avondeten zijn we even onder de indruk door het stoere voorkomen van de mannen, maar hun eenvoudige hartelijkheid stelt ons snel gerust. "Heilige bandieten" had Jan hen genoemd. Nu we hebben mogen binnenkijken in deze leefgemeenschap zijn we geraakt door hun eenvoudige levensstijl van bidden en werken. Het heeft iets onwettelijks, de door het verleden getekende mannen zo broederlijk te zien als één familie rond de tafel. We voelen ons opeens arm door onze eigen maskers, maar tegelijk rijk door het getuigenis van de hoop dat we op deze plek mochten ervaren!





Saint-Joseph-de-Bon-Espoir



We zien de beelden van Sint Jozef van de Goede Hoop en Onze-Lieve-Vrouw van le Puy-en-Velay, uitzonderlijk samen in processie op 15 augustus in het jaar 2021, toegewijd aan Sint-Jozef

© Pierre Gauer

In het nieuwe programma **'Ga tot Jozef'** maken we maandelijks kennis met een heiligdom in de wereld toegewijd aan de Heilige Jozef

Temidden van de bergen van Velay in het centraal massief in Frankrijk, in het departement Haute-Loire bevindt zich het dorpje Espaly-Saint Marcel. Daar springt een reusachtig beeld van 22,4 meter hoog van de H. Jozef onmiddellijk in het oog. Het gaat om het heiligdom van Sint-Jozef van de Goede Hoop, Saint Joseph-de-Bon-Espoir. Het in 1918 voltooide heiligdom, werd boven op een vulkanische rots gebouwd op de fundamenten van een oud fort en bestaat naast het monumentale standbeeld uit een basiliek en een grotkapel.

De rots en het fort dragen op zich reeds een lange en rijke geschiedenis mee alvorens het heiligdom van Sint-Jozef er kwam. Zo was het eeuwenlang een tweede verblijf voor de bisschoppen van Le Puy-en-Velay en een plaats waar verschillende koningen van Frankrijk, waaronder de H. Lodewijk, hebben verbleven toen ze de stad bezochten.



In 1855 kwam de béate* Anne-Marie Buffet terug van de Mis in de kathedraal van Le Puy-en-Velay en vond een afbeelding van de Heilige Jozef tussen twee straatstenen in de buurt van de toren van Pannessac. Ze raapte het op en plaatste het in een nis in een natuurlijke grot in de vulkanische rots van Espaly, die diende als grotwoning voor haar vriendin Pélagie Séjalon. Beiden baden regelmatig voor deze beeltenis. Ze werden vergezeld door kinderen die aan hun zorg waren toevertrouwd en de moeders van deze kinderen.

In 1861, nog geen zes jaar na de vondst van de afbeelding en de beginnende devotie, was de bedevaartsplaats al zo belangrijk geworden dat Mgr. Joseph-Auguste de Morlhon, toenmalige bisschop van Le Puy-en-Velay, er op zijn beurt naartoe ging. Hij had het verlangen om de bedevaartsplaats verder te ontwikkelen maar stierf in 1862. De uiteindelijke stichter van het huidige heiligdom is kanunnik Charles-Hector Fontanille, priester van de kathedraal Notre-Dame in Le Puy-en-Velay. Hij

* Een béate was een vrome vrouw typisch voor de regio van Velay. Ze zetten zich 17e eeuw inzetten voor het onderwijs en het geloofsonderwijs van kinderen)

had al sinds jonge leeftijd een innerlijk verlangen om zich in te zetten voor een heiligdom ter ere van Sint Jozef op deze plaats. In 1876 verkocht hij heel zijn familie-erfenis om een schrijn ter ere van Sint-Jozef te financieren. Op 16 november 1884 kocht hij de rots en de ruïnes van het fort van de gemeente van Espaly en begon hij aan zijn grote werk. Hij zette zich onvermoeibaar in voor de bouw van een school in Espaly, de inrichting van de grotkapel, de oprichting van het monumentale standbeeld en de bouw van de basiliek.

De huidige grotkapel, gebouwd in 1910, is uitgehouwen in een gat in de rots en vervangt een kleinere houten kapel die 6 jaar eerder in 1904 werd gebouwd. Daar wordt een beeld vereerd van Sint Jozef met een anker, symbool van de hoop. In deze grotkapel, waar het in de zomermaanden erg verfrissend kan zijn, hangen vele ex voto's.

Het 22,40 meter hoge standbeeld van Saint-Joseph-de-Bon-Espoir d'Espaly is het werk van jezuïet André Besqueut en werd gerealiseerd met de goedkeuring van de H. Paus Pius X. Het beeldt de heilige Jozef uit die het kindje Jezus vasthoudt en naar de Hemel wijst. Het is zo een soort tegenhanger van het monumentale standbeeld van Notre-Dame de France dat in Le Puy op de Corneille-rots, boven de kathedraal, is opgericht. Het is gemaakt van gegoten gewapend beton en het totale gewicht wordt geschat op ongeveer 80 ton. Het werd plechtig ingehuldigd en gezegend door Monseigneur Boutry op 11 april 1910.

De huidige basiliek, met zijn twee torens met kantelen, is rechtstreeks geïnspireerd op het vroegere feodale kasteel en werd tussen 1913 en 1918 opgericht. Je kan er vandaag de dag prachtige muurschilderingen bewonderen die de verschillende sleutelgebeurtenissen uit het leven van Sint-Jozef tonen, daterend uit de tweede helft van de 20e eeuw. De Kerk werd nog vrij recent, in 2021, tijdens het jaar in het bijzonder toegewijd aan Sint Jozef, tot Basiliek verheven.

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de bedevaart werd op 13 augustus 1961 het beeld van de heilige Jozef, dat in de grotkapel wordt vereerd, in naam van paus Johannes XXIII gekroond door kardinaal Joseph-Charles Lefèbvre, aartsbisschop van Bourges.

Elk jaar vinden er twee bedevaarten plaats: op 19 maart, het feest van de heilige Jozef, echtgenoot van Maria; en op 1 mei, het feest van de heilige Jozef, ambachtsman. Voor dit laatste feest wordt zijn gekroonde beeld in processie gedragen van het heiligdom Notre-Dame de

l'Annonciation in Le Puy-en-Velay naar het heiligdom Saint-Joseph-de-Bon-Espoir.

In de grotkapel schrijven de gelovigen hun gebedsintenties op en leggen ze onder het altaarkleed. Een gebed dat men overal in de grotkapel kan terugvinden is het "Weesgegroet Sint-Jozef".

Wees gegroet Jozef,
de goddelijke genade heeft u
overladen. Onze Verlosser heeft in
uw armen gerust en is opgegroeid
onder uw ogen.
Gij zijt de gezegende onder alle
mannen en gezegend is Jezus,
het goddelijk Kind van uw
maagdelijke Bruid.

Heilige Jozef,
tot Vader gegeven aan de
Zoon van God, bid voor ons in
onze zorgen, voor de familie, de
gezondheid en het werk tot op onze
laatste dagen, en gewaardig u ons
bij te staan in het uur van de dood.

Amen.



"Wanneer een miljoen kinderen de Rozenkrans bidden, zal de wereld veranderen."

Pater Pio

EEN TIENTJE VOOR ELK BIDDEND KIND

Ontvang dit kleurrijk tientje als geschenk voor elk kind. Geef je postadres door aan **RADIO MARIA** en het aantal kinderen met wie je bidt.



SAMEN BIDDEN

Op 18 oktober 2023 organiseerde **Kerk in Nood** de internationale gebedsactie

"Een miljoen kinderen bidden de Rozenkrans"

in samenwerking met **Radio Maria**.

Over de hele wereld kwamen kinderen samen om te bidden. In de kapel van Radio Maria in Egenhoven waren we met ongeveer veertig gelovigen om samen de Rozenkrans te bidden. Het gebed vol vertrouwen van kinderen vliegt als een pijl recht naar het hart van God. Hoe machtig is het rozenkransgebed wanneer kinderen bidden voor vrede en eenheid binnen families, binnen hun eigen land en in de hele wereld!

*Deze gebedsactie loopt al sinds 2005. In 2023 registreerden we voor het eerst **meer dan een miljoen wereldwijde deelnemers!** Dit jaar hopen we op nog meer!*

Het idee voor de wereldwijde gebedsactie ontstond in 2005 in Caracas, de hoofdstad van Venezuela. Terwijl een aantal kinderen de Rozenkrans aan het bidden waren, voelden de aanwezigen sterk de aanwezigheid van de Maagd Maria. Ze dachten meteen aan de belofte van de heilige Pater Pio: *"Wanneer een miljoen kinderen de Rozenkrans bidden, zal de wereld veranderen."*

En dat is precies waar het om gaat: geloof hebben in de kracht van de gebeden van kinderen.

ELK JAAR, OP 18 OKTOBER?

Oktober is traditioneel de maand van de Rozenkrans; de 18^e dag is de feestdag van de heilige Lucas de Evangelist. Hij heeft ons het verhaal van Jezus' kindertijd overhandigd en volgens de overlevering zou hij dicht bij Maria, de moeder van God, zijn geweest.

KERK IN NOOD EN HET GEBED VAN DE ROZENKRANS

Pater Werenfried van Straaten, stichter van Kerk in Nood, heeft de hulporganisatie aan Onze-Lieve-Vrouw van Fatima toegewijd in 1967, op de 50ste verjaardag van de verschijningen in Fatima. De Maagd Maria verkondigde aan de zieners: "Bid elke dag de Rozenkrans om vrede te verkrijgen voor de wereld." Alleen God kan vrede brengen. We kunnen daar een rol in spelen – door ons werk, maar eerst en vooral door onze gebeden.

Op VRIJDAG 18 OKTOBER 2024 om 18u30 bidden we live op Radio Maria.

Kom samen met ons bidden in de kapel van Radio Maria, Sint-Reneldisplein, Leuven, of luister naar Radio Maria en bid mee van bij u thuis.





Kent u Radio Maria in Spanje?

We overlopen enkele belangrijke momenten van onze broeders en zusters in het warme Spanje!

1998

In 1998 werd de 'Asociación Radio María España' opgericht, onder leiding van priester Ángel Cordero en met als voorzitter José Alfonso Garre. Het voorlopige hoofdkwartier was het gebouw van de parochie Santa María de la Dehesa (Cuatro Vientos), die een kleine parochiefrequentie afstond voor Radio María-uitzendingen.

1999

Op 24 januari 1999 begonnen de officiële uitzendingen. De programmering bestond uit het bidden van de Rozenkrans, de uitzending van de Heilige Mis en het programma "Goedemorgen, Maria" als uitdrukking van het charisma van Radio Maria. De uitzendingen vonden niet alleen plaats in de parochie van Cuatro Vientos, maar werden uitgebreid naar heel Madrid en beetje bij beetje ook naar de andere provincies.

2000

Priester José Antonio Fuentesauco neemt het roer over van priester Ángel Cordero als programmadirecteur van Radio Maria. In dit jaar worden tevens de eerste twee groepen vrijwilligers van Radio Maria opgestart, in Madrid en Valladolid.

2001

2001 is het jaar met een toch wel grote verandering: het nieuwe gebouw van Radio Maria España wordt ingehuldigd op 25 maart 2001. In dat gebouw bevinden zich de studio's vandaag nog steeds. Ondertussen groeien de vrijwilligers: de eerste nationale bijeenkomst van vrijwilligers wordt gehouden.





2002

Radio Maria España krijgt wederom een nieuwe programmadirecteur en een nieuwe voorzitter. Priester Julio Sainz neemt de redactie in handen en Olegario Díez neemt het voorzitterschap van het radiostation op zich. De radio blijft groeien. Niet alleen in aantal luisteraars maar ook in aantal vrijwilligers die zich willen inzetten voor de radio van onze hemelse Moeder.

2003

Meer dan 1.200 vrijwilligers werken samen met Radio Maria Spanje in het hele land en zenden de Eucharistie, de Rozenkrans, de getijdengebeden en talrijke programma's uit van bij verschillende gemeenschappen. In mei wordt een grote technische inspanning geleverd om het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Spanje uit te zenden, vooral de ontmoeting met jongeren op het vliegveld van Cuatro Vientos. Een bijzonder moment voor Radio Maria Spanje en al haar luisteraars.

2009

Een bijzondere gebeurtenis zorgt voor een uitbreiding van de frequenties. Radio Maria Spanje lanceert een handtekeningenactie voor de aankoop van nieuwe frequenties en verzamelt meer dan 1,5 miljoen handtekeningen. Een mooi teken van vertrouwen vanwege de luisteraars en de weldoeners.

2010

Vrijwilligers uit verschillende delen van Spanje beantwoorden oproepen van luisteraars vanuit hun huis, dankzij de implementatie van een nieuwe digitale telefooncentrale.

2011

In augustus 2011 vinden de wereldjongerendagen in Madrid plaats. Radio Maria Spanje was de officiële radiozender van de 'Jornada Mundial de la Juventud'. Ook zijn er nieuwe technieken en materialen: er komt een kleinschalige audiovisuele afdeling bij, die beelden van speciale evenementen uitzendt.

2012

Niet alleen in Spanje maar ook wereldwijd blijft de grote familie van Radio Maria groeien. In 2012 is Radio Maria aanwezig in 59 landen met 19 radio's in Amerika, 17 in Afrika, 3 in Azië en 1 in Oceanië. Er zijn ook 5 radio's voor taalminderheden en één in Libanon. Er komt tevens een nieuwe directeur: Priester Luis Fernando de Prada. Tot op vandaag is hij nog steeds verantwoordelijk.

2013

José Manuel Díez Quintanilla wordt verkozen tot voorzitter van Radio Maria Spanje. Zijn mandaat wordt meermaals verlengd en ook vandaag is hij nog voorzitter.



2014

Radio Maria Spanje viert haar 15de verjaardag. De uitbreiding zet zich voort: Radio Maria lanceert haar DAB+ frequentie, die de ontvangst in Barcelona, Madrid en omgeving verbetert.

2015

Het hoofdkwartier van Radio Maria wordt gerenoveerd, waarbij de kwaliteit van de faciliteiten en het uitzendsysteem verbetert en er wordt overgeschakeld op digitale uitzendingen van een veel hogere kwaliteit. Op 29 oktober geeft Paus Franciscus een privé audiëntie in het Vaticaan aan vertegenwoordigers van alle Radio Maria's in de wereld. Hij houdt er een belangrijke toespraak waarin hij het charisma van Radio Maria samenvat en hen bedankt voor hun medewerking aan de verspreiding van het Evangelie over de hele wereld.

2020

Een beeld van de Koningin van Radio Maria begint aan een pelgrimstocht en bezoekt de parochies van vele Spaanse steden.

2022

Het signaal wordt versterkt met nieuwe frequenties in Madrid, Valencia en 27 frequenties in Castilla y León. Er worden verschillende promotie- en gebedsacties georganiseerd. De rozenkranscampagne eindigt bijvoorbeeld met een rechtstreeks rozenhoedje waaraan meer dan 90 plaatsen uit heel Spanje deelnemen.

2023 - 2025

Radio Maria Missie 23-25 begint: Een speciale campagne om de horizon van Radio Maria te verbreden en veel meer mensen te bereiken, met de hulp van luisteraars, vrijwilligers en allen die met Radio Maria samenwerken. In deze nieuwe fase willen ze, begeleid door de Maagd Maria, het missionaire charisma bekend maken en in de praktijk brengen. Een andere campagne komt aan bod: meer dan 6.900 radio's worden door weldoeners geschonken om gratis naar bejaardentehuizen, ziekenhuizen, gevangenissen en andere gebieden van periferie op te sturen opdat mensen in eenzaamheid, ziekte of wanhoop gesteund worden.

25ste verjaardag

Een jubileum moet natuurlijk gevierd worden. En dat gebeurt ook: op 24 januari 2024 wordt er een bijzondere programmatie gehouden ter gelegenheid van de 25ste verjaardag: "om te gedenken wat we door de jaren heen samen hebben meegemaakt", zo lezen we op de website van Radio Maria Spanje.

Op 24 april 2024 volgt er een feestdag met luisteraars en weldoeners. Iedereen wordt uitgenodigd om die dag naar de parochie van Santa María de la Dehesa in Madrid te komen voor een eucharistieviering. Deze wordt gecelebreerd door de kardinaal-aartsbisschop van Madrid, Kardinaal José Cobo. "**25 jaar levens veranderen**" lezen we in een dankbrief van de programmadirecteur, gericht aan de luisteraars van Radio Maria Spanje.

Op **dinsdag 24 september** om 17u30 gaan we in het programma '**de wereld van Radio Maria**' in gesprek met priester Luis Fernando de Prada. Hij zal ons meer vertellen over de werking van Radio Maria in Spanje, de uitdagingen die voor de deur staan en de plannen voor de komende jaren!





RADIO MARIA PORTUGAL

Radio Maria Portugal op het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima!

RADIO MARIA BOLIVIA

Op 3 en 4 juli verwelkomde Radio Maria Bolivia mijnheer Vittorio Viccardi, President van de Wereldfamilie van Radio Maria. Als onderdeel van een zeer druk schema, werd Vittorio Viccardi ontvangen in audiëntie door Monseigneur Iván Vargas, hulpbisschop van het aartsbisdom van Cochabamba, met wie hij het evangelisatiewerk van de Radio besprak.

Later ontmoette hij de verschillende afdelingen van het radiostation, te beginnen met de redactie. Aanwezig bij de ontmoeting waren pater Fernando Carrillo, vertrekkend programmadirecteur en pater Mario de Alarcón, nieuw programmadirecteur in Bolivia. Vittorio Viccardi gaf hen waardevolle aanbevelingen en adviezen voor het evangelisatiewerk.

Tijdens zijn bezoek werd de voorzitter van de Wereldfamilie verteld over de komende projecten in Bolivia. Radio Maria Bolivia viert dit jaar dat ze al 25 jaar uitzenden naar Boliviaanse gezinnen. Onder de onmiddellijke projecten zijn de verhuizing van de faciliteiten van het hoofdkantoor en de aankoop van nieuwe apparatuur ter vervanging van de bestaande. 's Middags bezocht hij de nieuwe faciliteiten en ontmoette hij de technici.

Er werden momenten van verbondenheid gedeeld en er werd samen Eucharistie gevierd om te danken voor de radio en voor het bezoek van Vittorio Viccardi. De voorzitter van de Wereldfamilie sprak op zijn beurt zijn dank uit voor het werk van de verschillende afdelingen en hij moedigde alle medewerkers en vrijwilligers aan om te blijven werken voor Onze-Lieve-Vrouw en haar radio. In de ochtend van donderdag 4 juli had hij een ontmoeting met de administratieve afdeling, waarbij belangrijke operationele kwesties, duurzaamheid en nieuwe projecten aan de orde kwamen.

Aan de vooravond van het jubileum van Radio Maria Bolivia bedankte de staf bij monde van Vittorio Viccardi de Wereldfamilie voor de steun en hulp die aan hun land geboden wordt.



RADIO MARIA ANGOLA

Promotie momenten voor Radio Maria in Angola!



RADIO MARIA KAAPVERDIË

De rozenkrans rechtstreeks bidden op Radio Maria. De broeders van de Gemeenschap van het Werk van Maria in Kaapverdië mediteren over de vreugdevolle mysteries.



RADIO MARIA OOSTENRIJK

Radio Maria Oostenrijk was aanwezig op enkele familiedagen in Kremsmünster. Spelen, lachen, ijs eten, bidden, de mis vieren, biechten, naar gesprekken luisteren, verzoenen, gelukkig zijn... dit alles en nog veel meer gebeurde in de maand juli op de bijeenkomst van de gezinnen in Kremsmünster.



Ga tot Jozef

De Kerk spoort haar gelovigen aan om in alle noden naar Sint-Jozef te gaan. In dit nieuwe programma leren we de Heilige Jozef beter kennen. Iedere maand maken we kennis met een specifiek heiligdom aan hem toegewijd en leren we meer over de grootste heilige na Onze-Lieve-Vrouw en over zijn wonderwerken.

Wanneer kan u dit programma beluisteren?

Elke 1^{ste} woensdag van de maand om 13u kan u een nieuwe aflevering verwachten. Met herhaling op de vrijdag van diezelfde week om 20u15, alsook op de 3^{de} woensdag van de maand om 13u en die vrijdag om 20u15.

De Kerkleraren

Het programma **'De Kerkleraren'** is de opvolger van het programma **'De Kerkvaders'**. Ontdek de levens en de teksten van deze bijzondere figuren die de titel 'Kerkleraar' hebben ontvangen, een titel die door het kerkelijk gezag in een uitdrukkelijke verklaring verleend wordt aan schrijvers en schrijfsters die uitmunten door hun heiligheid in levenswijze, hun getrouwheid aan de kerkelijke leer en hun grote geleerdheid. De titel is ontstaan uit de verering van de vier westerse vaders van de Kerk. Vele Kerkvaders zijn dan ook Kerkleraren. Waar de Kerkvaders leefden in de vroeg-christelijke Kerk (van ongeveer 90-750) zijn de Kerkleraren van alle tijden. De Kerk telt er vandaag 37.

Wanneer kan u dit programma beluisteren?

Elke 2^{de} dinsdag van de maand om 13u, met herhaling op woensdagavond van diezelfde week om 20u15. Ook de 4^{de} dinsdag van de maand kan u de uitzending herbeluisteren met herhaling op de woensdag om 20u15.

PROGRAMMAOVERZICHT

2 – 8 september 2024



H. Gregorius de Grote

MAANDAG 2/09		DINSDAG 3/09		WOENSDAG 4/09		DONDERDAG 5/09	
7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	Radio Vatican Live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Religieuze Poëzie	10:30	Heiligen getuigen	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Kathvisie	13:00	Ga tot Jozef	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	Radio Vaticaan	17:00	De wereld van Radio Maria	17:30	Talitakoum	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Kathvisie	20:30	Pelgrim in eigen land

9 – 15 september 2024



H. Petrus Claver



H. Naam van Maria

MAANDAG 9/09		DINSDAG 10/09		WOENSDAG 11/09		DONDERDAG 12/09	
7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	9:50	Radio Vaticaan live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Mystieke lectuur	10:30	Heiligen getuigen	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	De Kerkvaders	13:00	De Leeswijzer	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Talitakoum	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	De Kerkvaders	20:30	Pelgrim in eigen land

16 – 22 september 2024



HH. Cornelius en Cyprianus



H. Lambertus



H. Januarius

MAANDAG 16/09		DINSDAG 17/09		WOENSDAG 18/09		DONDERDAG 19/09	
7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	Radio Vatican Live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Religieuze Poëzie	10:30	Heiligen getuigen	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Kerk in Nood	13:00	Ga tot Jozef	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Talitakoum	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Kerk in Nood	20:30	Pelgrim in eigen land



23^{ste} zondag door het jaar

VRIJDAG 6/09

7:30	Pelgrim in eigen land
9:50	Catechismus
10:30	Kinderen van het Licht
13:00	Kruisweg
14:15	Radio Vaticaan
16:00	De Kerk leeft
17:30	De week van Radio Maria
19:00	Muziek
20:15	Ga tot Jozef

ZATERDAG 7/09

7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus
10:30	Talitakoum
13:00	Kinderen van het Licht
14:30	Muziek
16:00	Elke dag telt
17:30	Jeugdcatechese
19:30	Vivendo
20:30	Religieuze Poëzie

ZONDAG 8/09

7:30	Elke dag telt
8:50	De rots in de branding
10:00	Eucharistieviering
13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Vivendo
16:00	Elke dag telt
17:30	Jeugdcatechese
19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	Klassiekuur

Dagelijks op Radio Maria

6:00	Bijbellezing
6:30	Lezingendienst
7:00	Angelus
7:05	Rozenkrans
8:30	Lauden
9:00	H. Mis (Zondag om 10u)
9:50	Catechismus
11:30	Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift (behalve op vrijdag)
12:00	Angelus
12:05	Middaggebed
12:15	Rozenkrans
12:40	Het heiligenverhaal van de dag
15:00	Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
17:00	Vespers
18:30	Rozenkrans
19:00	Het heiligenverhaal van de dag gevolgd door 'Het Woord spreekt' (behalve op vrijdag)
21:30	Completen
21:45	Bijbellezing
22:30	Catechismus
23:30	Rozenkrans



H. Johannes Chrysostomos



Kruisverheffing



24^{ste} zondag door het jaar

VRIJDAG 13/09

7:30	Pelgrim in eigen land
9:50	Catechismus
10:30	Menslievend
13:00	Kruisweg
14:15	Radio Vaticaan
16:00	De Kerk leeft
17:30	De week van Radio Maria
19:00	Gebed Sant'Egidio
20:15	De Leeswijzer

ZATERDAG 14/09

7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus
10:30	Talitakoum
13:00	Menslievend
14:30	Muziek
16:00	Elke dag telt
17:30	Jeugdcatechese
19:30	Vivendo
20:30	Mystieke lectuur

ZONDAG 15/09

7:30	Elke dag telt
8:50	De rots in de branding
10:00	Eucharistieviering
13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Vivendo
16:00	Elke dag telt
17:30	Jeugdcatechese
19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	Klassiekuur



HH. Kim Taegon en gezellen



H. Mattëus



25^{ste} zondag door het jaar

VRIJDAG 20/09

7:30	Pelgrim in eigen land
9:50	Catechismus
10:30	Kinderen van het licht
13:00	Kruisweg
14:15	Radio Vaticaan
16:00	De Kerk leeft
17:30	De week van Radio Maria
19:00	Gebed Sant'Egidio
20:15	Ga tot Jozef

ZATERDAG 21/09

7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus
10:30	Talitakoum
13:00	Kinderen van het licht
14:30	Muziek
16:00	Elke dag telt
17:30	Jeugdcatechese
19:30	Vivendo
20:30	Religieuze Poëzie

ZONDAG 22/09

7:30	Elke dag telt
8:50	De rots in de branding
10:00	Eucharistieviering
13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Vivendo
16:00	Elke dag telt
17:30	Jeugdcatechese
19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	Klassiekuur

PROGRAMMAOVERZICHT

23 – 29 september 2024



H. Pater Pio



HH. Cosmas en Damianus

MAANDAG 05/08		DINSDAG 06/08		WOENSDAG 07/08		DONDERDAG 08/08	
7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	Radio Vatican Live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Mystieke lectuur	10:30	Heiligen getuigen	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	De Kerkvaders	13:00	De Leeswijzer	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Talitakoum	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	De Kerkvaders	20:30	Pelgrim in eigen land

30 september – 6 oktober 2024



H. Hieronymus



H. Theresia van Lisieux



HH. Engelbewaarders

MAANDAG 30/09		DINSDAG 1/10		WOENSDAG 2/10		DONDERDAG 3/10	
7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	9:50	Radio Vaticaan live	8:50	De rots in de branding
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Religieuze Poëzie	10:30	Heiligen getuigen	10:00	Eucharistieviering
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Kathovisie	13:00	Ga tot Jozef	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Talitakoum	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Kathovisie	20:30	Pelgrim in eigen land

Puzzel

BIJ DE GEDACHTENIS
VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA,
MOEDER VAN SMARTEN



Welk smart van Maria wordt niet genoemd in het lijstje?

- De lijdensvoorspelling door Simeon in de tempel
- De vlucht naar Egypte
- Het verlies van het goddelijk Kind in de Tempel
- Jezus sterft aan het Kruis (Stabat Mater)
- Maria ontvangt haar gestorven Zoon (Pietà)
- Maria bij de graflegging van Jezus

SMS de oplossing naar 0465 07 26 27 en maak kans op een mooi geschenk. De oplossing vindt u in het komende nummer van Porta Fidei. Veel succes!

Catechismus September



H. Vincentius de Paul

H. Wenceslas

26^{ste} zondag door het jaar

VRIJDAG 09/08

ZATERDAG 10/08

ZONDAG 11/08

7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Menslievend	10:30	Talitakoum	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Menslievend	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:30	Muziek	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	De week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	De Leeswijzer	20:30	Mystieke lectuur	20:15	Klassiekuur



H. Franciscus

H. Zuster Faustina

27^{ste} zondag door het jaar

VRIJDAG 4/10

ZATERDAG 5/10

ZONDAG 6/10

7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Kinderen van het Licht	10:30	Muziek	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Kinderen van het Licht	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:15	Muziek	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	De week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	Ga tot Jozef	20:30	Religieuze Poëzie	20:15	Klassiekuur

OPLOSSING PUZZEL VAN DE MAAND JUNI:

“ LAAT ONS DE OUDERS VAN MARIA PRIJZEN.”

HUBERTINE UIT
ZUTENDAAL
WINT EEN DAB+
RADIOTOESTEL



OPLOSSING FOTO-PUZZEL

2 september
Verhouding tussen geloof, twijfel en zekerheid

3 september
Moet de liturgie begrijpelijk zijn?

5 september
De schoonheid van de liturgie
door Prof. Herman De Dijn

6 - 12 september
Vrouwen in het O.T.
door E.H. Jan Philippe

13 - 21 september
Ik geloof - Wij geloven.
Wat betekent het om te geloven?
door E.H. Pierre François

23 - 26 september
Voor God is niets onmogelijk
door E.H. Arthur Janssens

27 - 30 september
Ontmoeting van Jezus met de eerste apostelen
door E.P. Gerard Denys



GEBED TOT ONZE-LIEVE-VROUW VAN SMARTEN

H. Bonaventura

O Allerheiligste Maagd, Moeder
van onze Heer Jezus Christus,

door het overweldigende verdriet
dat u ervoer toen u getuige was
van het martelaarschap, de
kruisiging en de dood van uw
goddelijke Zoon,

kijk naar mij met ogen van
mededogen, en wek in mijn hart
een teder medelijden op voor dat
lijden, evenals een oprechte
afschuw van mijn zonden,

zodat, losgemaakt van alle
ongepaste genegenheid voor de
voorbijgaande vreugden van deze
aarde, ik kan zuchten naar het
eeuwige Jeruzalem,

en dat voortaan al mijn
gedachten en al mijn daden
gericht mogen zijn op dit ene
meest wenselijke doel:

Eer, glorie en liefde voor onze
goddelijke Heer Jezus, en de
heilige en onbevleete Moeder van
God. Amen.