

Januari 2025
Jaargang 13
Nummer 103

PORTA FIDEI

Jubel
voor de
Heer



GEMEENSCHAP
MARIA KEFAS
P. 7



KOKEN
MET HILDEGARD
P. 14



PELGRIM IN EIGEN LAND
START JUBELJAAR
P. 18

Afgiftekantoor
Leuven Masspost
914880
maandelijks
(behalve in augustus)

RADIO MARIA





Jubileumkerk
'Santa Prisca'
Rome

EDITORIAAL



Goede vrienden,

De editie van deze Porta Fidei is de eerste van het heilig jaar 2025 geopend door Paus Franciscus tijdens de Kerstnacht. Het is dan ook goed dat we naast de nieuwjaarswensen tevens aan allen een gezegend heilig jaar toewensen. Moge het nieuwe jaar voor ieder van jullie veel vreugde en vrede schenken en moge de genade van het heilig jaar ons er toe brengen om Jezus echt te ontmoeten en te erkennen als onze Verlosser, de Emmanuel gekomen midden onder de mensen.

Op het voorblad mocht u ditmaal de kerk van de heilige Prisca aanschouwen. Ook deze kerk is een jubileumkerk, de moeite waard om eens bezocht te worden. De relieken van de heilige martelares van de eerste eeuw, de heilige Prisca, zijn aanwezig in het altaar. Deze heilige zou trouwens een christen geweest zijn die goed bevriend was met de heilige Apostel Paulus, en zou de persoon zijn die vernoemd is in het Nieuwe Testament. Een andere devotionele bezienswaardigheid in deze kerk is de doopvont waarvan gezegd wordt dat de heilige Apostel Petrus er verschillende christenen in gedoopt zou hebben. Deze kerk zou ons dus moeten doen terugdenken aan ons eigen doopsel en de dag dat wij voorgoed kind zijn geworden van God.

Aan het begin van het heilig jaar worden we uitgenodigd om met dankbaarheid nogmaals het geschenk te aanvaarden dat de Heer ons heeft gegeven: het geloof. Het geloof is weldegelijk een gave die God ons heeft geschonken, niet alleen als een houvast in dit leven, maar als een zekerheid die ons nu al helpt uit te kijken over de dood heen. Een heilig jaar, of een jubileumjaar, houdt haar essentie namelijk daarin, dat wij vanuit de schat aan genaden toegekend aan de Kerk doorheen de verdiensten van Jezus Christus en de heiligen, kunnen blijven putten om onze weg naar de eeuwigheid voor te bereiden. Die weg, ook al zijn we gedoopt, is niet altijd een vlakke en rechte weg. Iedereen kent op die weg dalen en heuvels, bochten en kuilen. Desondanks geeft de gave van het geloof ons het vertrouwen dat de Heer ons niet in de steek laat. Integendeel, Hij begeleidt ons op onze weg.

Met Kerstmis vierden we de geboorte van Jezus Christus. Het aanschouwen van het kindje Jezus kan ons op twee mogelijke manieren naar de werkelijkheid doen kijken. Een eerste is zeer menselijk. Jezus, geboren in de eenzaamheid en de kilte van een stal te Bethlehem, toont ons tevens aan dat Hij niet ontvangen werd zoals het zou moeten. Er was geen plaats voor Hem, zoals er vandaag de dag nog altijd geen plaats is voor velen, de

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:

Pr. Karlo Tyberghien

Werkten mee aan dit nummer:

Joris Abts, Kevin Colle, Marianne Hubin, pr. Karlo Tyberghien, Nele Uytterhoeven

Foto's: Redactie

Op de cover: Santa Maria del Suffragio' (Een van de 12 jubileumkerken te Rome)

Realisatie en vormgeving:

Radio Maria

Druk en verzending:

Drukkerij Van der Poorten
Diestsesteenweg 624
3010 Leuven

Abonnementen en gegevensverwerking:

Radio Maria
Sint Reneldisplein 23
3001 Leuven
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47

*Steun Radio
Maria*

BE49 7333 7333 7771



kleinen en de armen. Radio Maria zal ook in het nieuwe jaar blijvend een houvast proberen zijn voor de velen die zich bevinden in die grote eenzaamheid of armoede. Toch moeten we ook – en dat is de tweede werkelijkheid – het kersttafereel aanschouwen op een goddelijke manier. God is namelijk mens geworden. De eenzaamheid, en het niet ontvangen worden van Jezus, is een teken van hoe wij vandaag ook nog omgaan met God. Ook

hierin probeert Radio Maria een hulp te zijn, om als mensen te durven opkijken naar God die ons geschapen heeft uit liefde, en die ons terug verwacht bij Hem voor de eeuwigheid. Het ganse nieuwe jaar, het heilig jaar 2025, zal daarom een gelegenheid zijn om als Radio Maria zich nog beter in te zetten om de Blijde Boodschap van Christus te blijven verkondigen, zeer speciaal aan degenen die zich uitgesloten voelen.

Moge het pasgeboren goddelijk Kind uw toeverlaat blijven in alles wat u onderneemt in het komende jaar, en moge Radio Maria hierin voor iedereen een steun zijn. Ik dank jullie zeer hartelijk voor jullie gebed en jullie steun! Blijf ons zeker steunen, ook dit jaar!

Zeer genegen,

Pr. Karlo Tyberghien

Directeur Radio Maria



*Radio Maria wenst
u allen
een vredevol Kerstmis
en een vreugdevol en gezegend Nieuwjaar!*

LUISTERAARS AAN HET WOORD

Ik ben Radio Maria dankbaar voor de gebeden die zij onophoudelijk door de ether stuurt. Het gebedsuurtje brengt mij rust en vrede, zeker in deze moeilijke tijden.

Een luisteraar
uit Sint-Niklaas



Ik had een vriendin op bezoek en toonde haar de mooie adventskalender. Ze vond hem bijzonder mooi, had alle lof voor de samenstellers !

Daar sluit ik mij heel graag bij aan. Ook de vastenkalenders vind ik prachtig, bezielend met biografie en geschriften van Teresia en Priester Poppe: wat een rijkdom.

Met heel veel dank,
Liliane



Op 19 maart 2024 vertelde ik dat het geloof in de Voorzienigheid voor mij, en ik vermoed voor heel wat mensen, niet evident is. Priester Karlo raadde mij aan me op de heilige Jozef te richten. Ik begreep toen niet waarom. De dag voor de start van de Mariathon legde priester Karlo het uit op de radio: Jozef zorgde voor de noden van Maria en Jezus, en hij vertrouwde daarbij ook op God. Het is evident en, tegelijkertijd, was het voor mij een openbaring. Iets dat mij diep gelukkig maakte. Dank aan Radio Maria om ons op eenvoudige manier de weg te wijzen naar het geloof.

Een dankbare
luisteraar



(vervolg van *Porta Fidei* 101)

De omvorming van de christelijke “geloofshoop” in de moderne tijd

16. Hoe kon zich echter de voorstelling ontwikkelen dat de boodschap van Jezus strikt individualistisch zou zijn en zich alleen zou richten tot de enkeling? Hoe kwam het zover dat de “redding van de ziel” als vlucht voor de verantwoordelijkheid voor het geheel kon worden opgevat, en daarmee het programma van het christendom als heilsegoïsme, dat de dienst aan anderen weigert? Om daarop antwoord te krijgen moeten we een blik werpen op de fundamenteën van de moderne tijd. Die verschijnen heel duidelijk bij Francis Bacon. Dat er een nieuwe tijd was aangebroken, door de ontdekking van Amerika en door de nieuwe verworvenheden van de techniek, die deze ontwikkeling mogelijk gemaakt hadden, is helder. Waarop berust echter deze ommekeer in de tijd? Die berust op de nieuwe correlatie tussen experiment en methode, die de mensen in staat stelt tot een wetmatige verklaring van de natuur te komen en zo uiteindelijk “de overwinning van de kunst op de natuur” (*victoria cursus artis super naturam*) te behalen.

Het nieuwe – zo ziet Bacon het – is een nieuwe correlatie tussen wetenschap en praxis. Dit wordt nu ook in de theologie toegepast: deze nieuwe correlatie tussen wetenschap en praxis zou betekenen dat de door God aan de mens geschonken en bij de zondeval verloren gegane heerschappij over de schepping zou worden hersteld.

17. Als men deze zinnen zorgvuldig leest en overweegt, herkent men daarin een ontstellende stap: het herstel van datgene wat de mens bij de uitdrijving uit het paradijs had verloren, werd tot dan toe verwacht van het geloof in Jezus Christus, en dat werd als “verlossing” gezien. Nu wordt deze “verlossing”, dit herstel van het verloren “paradijs”, niet meer verwacht van het geloof, maar van de nieuw ontdekte samenhang tussen wetenschap en praxis. Het geloof wordt daarbij niet eenvoudigweg ontkend, maar op een ander niveau geplaatst – puur privé en behorende tot het hiernamaals – en tegelijk wordt het op de een of andere manier voor de wereld onbelangrijk. Deze programmatische visie heeft de weg van de moderne tijd bepaald en bepaalt ook nu nog altijd de geloofscrisis van de tegenwoordige tijd, die ten diepste een crisis van de christelijke hoop is. Zo krijgt bij Bacon ook de hoop een nieuwe

Tijdens dit jaar 2025 viert de RK Kerk een jubeljaar, een jaar van verzoening. Het thema van dit jaar is ‘Pelgrims van Hoop’. In ons magazine ‘Porta Fidei’ staan we stil bij dit thema van de christelijke hoop door u de tekst aan te bieden van de Encycliek ‘Spe Salvi’, ‘Over de hoop’ die door paus Benedictus XVI op 30 november 2007 te Rome werd gegeven.

vorm onder de naam geloof in de vooruitgang. Want voor Bacon is het duidelijk dat de nu op gang gekomen ontdekkingen en uitvindingen slechts een begin zijn, dat uit het samenspel van wetenschap en praxis geheel nieuwe ontdekkingen zullen voortkomen en een geheel nieuwe wereld zal ontstaan, het rijk van de mens. Zo heeft hij ook een visie gepresenteerd van te verwachten uitvindingen, tot aan het vliegtuig en de onderzeeër toe. In het verdere verloop van de ontwikkeling van de vooruitgangsgedachte blijft de vreugde om de zichtbare vooruitgang van het menselijk kunnen een voortdurende bevestiging van het vooruitgangsgeloof als zodanig.

18. Tegelijkertijd rukken twee categorieën steeds verder op naar het centrum van de vooruitgangsidee: rede en vrijheid. Vooruitgang is bovenal vooruitgang van de toenemende heerschappij van de rede en deze rede wordt vanzelfsprekend als de macht van het goede en voor het goede beschouwd. De vooruitgang is de overwinning van alle vormen van afhankelijkheid – vooruitgang naar volkomen vrijheid. Ook vrijheid wordt zuiver als belofte beschouwd, waarin de mens zich ten volle verwezenlijkt. In beide begrippen – vrijheid en rede – is ook een politiek aspect

mede aanwezig. Want het rijk van de rede wordt verwacht als nieuwe toestand van de geheel vrij geworden mensheid. Maar de politieke omstandigheden van zo'n rijk van rede en vrijheid schijnen voorsnog weinig duidelijk omschreven. Rede en vrijheid lijken op grond van hun eigen goedheid vanzelf een nieuwe, volmaakte menselijke gemeenschap te waarborgen. In de beide centrale begrippen "rede" en "vrijheid" is uiteraard altijd stilzwijgend de tegenstelling met de banden van het geloof en van de Kerk aanwezig, evenals de banden van de toenmalige politieke structuren. Zo bevatten beide begrippen een revolutionair potentieel van geweldige explosieve kracht.

19. We moeten even kort kijken naar de twee wezenlijke etappes in de politieke realisatie van deze hoop, omdat die voor de weg van de christelijke hoop, voor het begrijpen en het bestaan daarvan, van grote betekenis zijn. Daar is om te beginnen de Franse Revolutie als poging de heerschappij van de rede en de vrijheid nu ook als politieke realiteit te vestigen. Het verlichte Europa heeft om te beginnen gefascineerd naar deze gebeurtenissen gekeken, maar gegeven de ontwikkeling echter ook opnieuw moeten nadenken over rede en vrijheid. Kenmerkend voor de beide fasen van wat er in Frankrijk gebeurde zijn twee geschriften van Immanuel Kant, waarin hij over het gebeurde reflecteert. In 1792 schrijft hij een werk "Der Sieg des guten Prinzips über das böse und die Gründung eines Reichs Gottes auf Erden" (De overwinning van het goede principe over het slechte en de vestiging van een Rijk Gods op aarde). Daarin zegt hij: "De geleidelijke overgang van het kerkelijk geloof naar de alleenheerschappij van het zuiver godsdienstige geloof is het naderbij komen van het Rijk Gods". [17] Hij zegt tevens dat revolutie het voortschrijden



H. Maagd Maria, Moeder van de Hoop, Carlo Maratta, circa 1660

van de overgang van kerkelijk geloof naar geloof in de rede kan bespoedigen. Het "Rijk Gods", waar Jezus van gesproken had, heeft hier een nieuwe definitie en ook een nieuwe aanwezigheid gekregen; er is om zo te zeggen sprake van een nieuwe "onmiddellijke verwachting". Het "Rijk Gods" komt daar waar het "kerkelijk geloof" is overwonnen en door het "godsdienstige geloof", dat wil zeggen door het geloof in de zuivere rede, is afgelost. In 1795, in het geschrift *Das Ende aller Dinge* (Het Einde van alle Dingen), verschijnt een veranderd beeld. Kant overweegt nu de mogelijkheid dat er naast het natuurlijke einde van alle dingen ook een tegen-natuurlijk, een verkeerd einde van alle dingen zou kunnen intreden. Daarover schrijft hij: "Zou het christendom eenmaal ophouden beminnelijk te zijn [...] dan zou [...] afkeer en verzet ertegen de heersende denkwijze van de mensen worden; en de antichrist [...] zou zijn (vermoedelijk op vrees en

zelfzucht gevestigde), zij het korte, heerschappij beginnen: vervolgens echter, daar het christendom weliswaar voorbestemd is algemene wereldgodsdienst te worden, maar door het lot niet begunstigd wordt om het worden, het (verkeerde) einde van alle dingen in moreel opzicht intreden". [18]

20. De negentiende eeuw hield vast aan het vooruitgangsgeloof als nieuwe vorm van de menselijke hoop en beschouwde verder rede en vrijheid als de leidsterren die men op de weg van de hoop moest volgen. De steeds snellere voortschrijding van de technische ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande industrialisering zorgden echter voor een geheel nieuwe sociale situatie: de klasse van de industriearbeiders ontstaat, evenals het "industriële proletariaat", waarvan Friedrich Engels de afgrijpselijke levensomstandigheden in 1845 op aangrijpende wijze heeft

geschilderd. Het moest duidelijk zijn voor de lezer: Dit mag niet zo blijven. Er moet verandering komen. Maar de verandering zal de gehele structuur van de burgerlijke samenleving aan het wankelen brengen en op zijn kop zetten. Na de burgerlijke revolutie van 1789 was een nieuwe revolutie, de proletarische revolutie, noodzakelijk; de vooruitgang kon niet eenvoudigweg met kleine, lineaire stapjes verder gaan. Er was een revolutionaire sprong nodig. Karl Marx heeft de oproep opgenomen en met kracht van spreken en denken deze nieuwe, grote – en naar hij dacht – definitieve stap in de geschiedenis naar het heil, naar wat Kant als “Rijk Gods” had aangeduid, getracht te lanceren. Nadat de waarheid aangaande het hiernamaals zou zijn verdwenen, ging het er alleen nog om de waarheid van het hier en nu te vestigen. De kritiek van de hemel wordt de kritiek van de aarde; de kritiek van de theologie wordt de kritiek van de politiek. De vooruitgang naar het betere, naar de definitief goede wereld komt nu niet meer eenvoudigweg van de wetenschap, maar van de politiek, van een wetenschappelijk opgevatte politiek, die de structuur van de geschiedenis en van de samenleving erkent en zo de weg wijst naar de revolutie, naar de ommekeer van alle dingen. Marx heeft met grote nauwgezetheid, zij het dan ook partijdig en eenzijdig, de situatie in zijn tijd beschreven en met groot analytisch vermogen de wegen die tot revolutie leiden uitgezet, niet alleen theoretisch, maar met de Communistische Partij, die uit het Communistisch Manifest van 1848 ontstond, en ook de aanzet tot de revolutie gegeven. Zijn belofte heeft, door de helderheid van de analyse en het eenduidig aangeven van de middelen voor radicale verandering, mensen gefascineerd, en doet dat nog steeds en steeds weer. De “revolutie” heeft dan

ook plaats gevonden, het radicaalst in Rusland.

21. Maar met de overwinning werd ook de fundamentele vergissing van Marx zichtbaar. Hij heeft weliswaar zeer precies aangetoond hoe de omwenteling bewerkstelligd moet worden, maar hij heeft ons niet verteld hoe het dan verder moet. Hij ging er eenvoudigweg vanuit dat met de onteigening van de heersende klasse, de val van de politieke macht en het nationaliseren van de productiemiddelen het nieuwe Jeruzalem er zou zijn. Dan zouden alle tegenstellingen opgeheven zijn, de mens en de wereld zijn eindelijk met zichzelf in het reine. Nu gaat alles vanzelf de goede kant op, omdat alles aan allen toebehoort en iedereen het beste voor de ander wil. Zo heeft Lenin na de geslaagde revolutie moeten zien dat er bij de meester niets te vinden was over de vraag hoe het nu verder moest. Ja, Marx had gesproken over de tussenfase van de dictatuur van het proletariaat als een noodzaak, die dan echter vanzelf overbodig zou worden. Deze “tussenfase” kennen wij maar al te goed, ook hoe die zich dan ontwikkelt en niet de gehele wereld heeft gebracht, maar een troosteloze verwoesting

heeft achtergelaten. Marx heeft niet alleen verzuimd voor de nieuwe wereld de nodige structuren te bedenken – die zouden immers helemaal niet meer nodig zijn. Dat hij daar niets over zegt is, vanuit zijn perspectief gezien, logisch. Zijn dwaling ligt dieper. Hij is vergeten dat de mens altijd mens blijft. Hij is de mens vergeten en hij is diens vrijheid vergeten. Hij is vergeten dat de vrijheid altijd ook de vrijheid tot het kwaad blijft. Hij geloofde dat als de economie op orde zou zijn, alles vanzelf op orde zou zijn. Zijn werkelijke dwaling is het materialisme: de mens is juist niet enkel het product van de economische omstandigheden, en hij kan niet alleen van buitenaf, door het scheppen van gunstigere economische voorwaarden geheeld worden.

22.

Zo staan wij opnieuw voor de vraag: wat mogen wij hopen?

(wordt vervolgd)



DE GEBEDSINTENTIE
VAN DE HEILIGE VADER
TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE
GEBEDSNETWERK

JANUARI

Voor het recht op onderwijs

Laten we bidden voor migranten, vluchtelingen en oorlogsslachtoffers, dat hun recht op onderwijs, dat nodig is om een betere wereld op te bouwen, altijd gerespecteerd mag worden.



“We hebben mogen ervaren dat Gent oké was.”

Gemeenschap Maria Kefas

Joris Abts

Vlak bij het Sint-Pietersstation midden in de studentenbuurt van de campus Schoonmeersen van de Hogeschool Gent ligt het ontmoetingscentrum ‘Clemenspoort’. Het initiatief dat gegroeid is vanuit de religieuze familie van de Redemptoristen wil met dit ontmoetingshuis, zoals te lezen is op de webpagina van de ‘Clemenspoort’, ruimte bieden voor gebed, verstillings, viering, sociale inzet, vorming, dialoog, cultuur, ontspanning of eenvoudigweg een deugdzaam gesprek. Het is de thuisbasis voor de bijeenkomsten van de Gemeenschap Maria Kefas. De redactie van Porta Fidei had er een ontmoeting met enkele leden van de Gemeenschap. Na een bezoek aan de huiskapel en de ontmoetingszaal van het centrum vertelden Jozef Stoffels en Geert Moerkerke ons enthousiast over de Gemeenschap Maria Kefas, de gemeenschap waar zij de levende Heer telkens weer mogen ontmoeten.

Ontstaan

De Gemeenschap Maria Kefas is ontstaan in 1980. Ze is gegroeid vanuit een gebedsgroep die samenkwam in de crypte van de Sint-Pieterskerk te Gent. De naam van de gemeenschap is ook verbonden met deze plek: de crypte van Maria in de kerk toegewijd aan de heilige Petrus. De gebedsgroep is ontstaan vanuit de stroom van genade van het Tweede Vaticaans Concilie. Geert Moerkerke geeft ons een woordje uitleg: “Er was op dat moment, na het Tweede Vaticaans Concilie, door de kerk een openheid gecreëerd voor de werking van de Heilige Geest van waaruit er overal ter wereld heel wat gebedsgroepen zijn ontstaan. Vanuit een aantal gebedsgroepen zijn er ook gemeenschappen ontstaan, zoals de Gemeenschap van Chemin Neuf of de Emmanuel-gemeenschap.” Bij het Vlaamse initiatief van de gemeenschap Maria Kefas lag de focus op jonge gezinnen. Heel wat gezinnen, waaronder het gezin van Geert en Myrose en hun kleine kinderen, voelden zich erdoor aangetrokken en sloten zich aan waardoor de gemeenschap de eerste tien jaar snel groeide.

De gemeenschap is een plek waar ze hun geloof kunnen verdiepen. “We waren onmiddellijk heel enthousiast”, getuigt Geert. “We ontmoetten in de gemeenschap gelijkgezinden, leeftijdsgenoten waarmee we samen ons geloof konden beleven en konden delen over ons dagelijks leven.” De gemeenschap bestaat niet enkel uit gezinnen, er zijn ook alleenstaanden en godgewijden die deel uitmaken van de gemeenschap. Ook enkele priesters zijn verbonden met de gemeenschap. “Het is een genade als gemeenschap om beroep te kunnen doen op een priester”, getuigt Geert.”

Engagement

Men wordt lid van de gemeenschap na een weg van onderscheiding waarin men in gebed nagaat of dit de weg is die de Heer vraagt om te gaan. Er zijn drie stappen van onderscheiding, met telkens een periode van één á twee jaar tussen. Een eerste bestaat uit kennis maken met de gemeenschap: men engageert zich om actief kennis te maken met de gemeenschap. Maandelijks wordt er samengekomen met de hele gemeenschap. Om de

veertien dagen is er een bijeenkomst met een deelgroep bij de mensen thuis om samen te bidden en te delen over de weg die men gaat met de Heer. Als men na een aantal keren deel genomen te hebben aan de bijeenkomsten besluit om verder te gaan op die weg zet men een tweede stap die bestaat uit vorming en ook een vorm van engagement van dienst aan de gemeenschap. De derde stap is een definitief engagement binnen de gemeenschap. Een definitief engagement houdt ook in dat men kan verkozen worden om een grotere verantwoordelijkheid op te nemen binnen de gemeenschap. "Het is een beweging van geven en ontvangen", vertrouwt Jozef ons toe. "Je hebt niet altijd veel zin om te vertrekken, maar na afloop van een bijeenkomst heb je telkens weer de zekerheid dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Je bent bemoedigd door elkaar weer te ontmoeten en samen te bidden. Het is zoveel krachtiger als je dat samen kan doen." De verschillende momenten met mensen van de gemeenschap zorgen ervoor dat men ook tijdens de week uitgedaagd wordt om bezig te zijn met zijn geloof.

Kleine kernen van gemeenschap

De leden van de gemeenschap komen uit alle uithoeken van Vlaanderen. Er is geen lokale gemeenschap, maar de verscheidenheid wordt door Jozef ook ervaren als een rijkdom: "Iedereen van de gemeenschap heeft zich geroepen gevoeld om deel uit te maken van die groep christenen en deel te nemen aan dezelfde missie. De deelgroepjes wijzigen ieder jaar zodat men na een aantal jaren met iedereen in de gemeenschap op weg geweest is, met de jonge gezinnen, maar ook met de ouderen binnen de gemeenschap. Men kan telkens weer leren uit wat er door ieder lid van de gemeenschap gedeeld wordt over de weg die men met de Heer gaat." Voor Jozef is de ontmoeting met alleenstaanden en priesters en wat ze delen over hun weg met de Heer ook vaak heel bemoedigend. Soms wordt er overdag samengekomen. Als er jonge koppels in de deelgroep zitten wordt er 's avonds bij hen thuis samengekomen zodat er niet naar opvang moet worden gezocht voor de kleine kinderen. "Eigenlijk is het de gewoonte om bij iedereen eens langs te gaan,

dat maakt dat je bij elkaar thuis komt en dat iedereen eens in de rol staat van de bediening", benadrukt Jozef. Een bijeenkomst met een deelgroepje begint met gebed en lofprijzing. Daarna volgt een deelmoment waar iedereen de kans krijgt om te delen over de voorbije veertien dagen zonder er te diep op in te gaan zodat iedereen aan bod kan komen. "Soms kan men ook gebed vragen aan mekaar", geeft Jozef ons met een beetje emotie ook mee.

Gemeenschapsmomenten

Een belangrijk gemeenschapsmoment is de maandelijkse bijeenkomst gedurende een volledige dag. Bij deze bijeenkomsten is er telkens een moment van eucharistische aanbidding en een vormingsmoment. De dag begint of wordt afgesloten met de eucharistieviering.

Ieder jaar is er bij het begin van de zomer een gemeenschapsweekend waarbij de focus een beetje meer op ontspanning ligt. Om de twee jaar wordt dit weekend ook opengesteld voor mensen die de gemeenschap willen leren kennen. Het vormingsaspect is in deze weekends ook aanwezig. De jaarwerking van de deelgroepen wordt hier afgesloten. Er zijn geen samenkomsten in juli en augustus. Eind augustus start het werkjaar terug met de viering van de verjaardag op het feest van Maria Koningin.

Ieder jaar wordt er in het najaar een retraite georganiseerd voor de hele gemeenschap. In tegenstelling met het weekend in de vakantiemaanden zijn dit dagen waar echt naar de diepte gewerkt wordt, waar ook tijd is voor stilte en reflectie. Deze retraite wordt, zoals het gemeenschapsweekend bij het begin van de zomer, om de twee jaar opengesteld voor een ruimer publiek. In 2025 zal de jaarlijkse retraite weer ruimer opengesteld worden en in Banneux georganiseerd worden van 30 oktober tot 2 november. Het wordt zelfs een vrij groot initiatief en het wordt georganiseerd samen met Charis, een organisatie die internationaal actief is en ontstaan is op uitdrukkelijke wens van paus Franciscus. Charis is een dienst binnen de Katholieke Kerk om eenheid te bevorderen in alle manifestaties van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Voor deze retraite werd



Mary Healy* uitgenodigd. Inschrijven voor deze retraite kan op de website van charis:

www.charisbelgium.be

Gezinshappening

In het voorjaar wordt er vanuit de gemeenschap een weekend georganiseerd dat gericht is op gezinnen met eigen activiteiten voor de kinderen en de tieners. Dit weekend gaat het komende jaar door op 22 & 23 maart. De 'open' activiteiten zijn voor Jozef de ideale gelegenheden om evangeliserend en inspirerend aanwezig te zijn in de maatschappij en jonge mensen uit te nodigen om op weg te gaan met de Heer.

Jongerenwerking

De jongerenwerking, **GMK Jeugd**, begint vanaf 12 jaar. Ieder jaar zijn er twee tienerkampen. Een eerste 'Op en top' tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Het tweede 'Walk by Faith' wordt georganiseerd eind augustus. Tussenin is er iedere maand een lofprijsavond 'Worship alive', geanimeerd door de eigen jongerenband Crosswind die telkens doorgaat in de Clemenspoort. Tijdens deze avonden wordt er samen gebeden, is er een tijd van stille eucharistische aanbidding. Aan het einde van de avond is er ook tijd voor ontmoeting met een versnapering. "Jonge gasten hebben altijd een hongertje" grapt Jozef. "De combinatie van gebed en ontmoeting, dat werkt. We zien dat we jongeren bereiken die niet allemaal in Gent wonen maar vanuit Antwerpen of Leuven met de trein naar Gent komen." De terugkomdag na het winterkamp is georganiseerd tijdens de gezinshappening wat het mogelijk maakt voor de jongeren om samen met hun ouders deel te nemen met elk een eigen programma. Ook na het zomerkamp, ergens in september, is er een gelijkaardig moment waar de jongeren uitgenodigd worden op een dag van de gemeenschap. Voor de medewerkers van de kampen zijn er nog enkele extra weekends waar er tijd is voor mekaar, voor vorming rond de bijbel bijvoorbeeld of rond leiderschap en voor gebed. Ook zijn we met een groep jongeren naar de Wereldjongerendagen in Lissabon gegaan.

Spiritualiteit

De Gemeenschap Maria Kefas wil samen op weg gaan met de Heer, in gebed verblijven in het Cenakel samen met Maria, om het dagdagelijkse leven richting te geven door de leiding van de Heilige Geest, zodat alles zowel op het werk of in de omgang met de kinderen doordrenkt wordt door de genade van de Heilige



Geest. Geert legt ons uit dat Maria belangrijk is voor de gemeenschap omdat zij ook een belangrijke rol heeft gespeeld in de heilsgeschiedenis. Niet alleen in het cenakel maar ook door haar ja-woord waar ze als eerste de uitstorting van de Heilige Geest ontvangen heeft. "De plaats voor Maria binnen de gemeenschap hebben we doorheen de jaren zien groeien", merkt Geert op. "Het is een rijpingsproces geweest, maar we proberen die intuïtie ook door te geven aan de jonge mensen en we zien dat dit ook aanspreekt".

Een belangrijk onderdeel van het gebed in de gemeenschap wordt gevormd door de lofprijzing, doorheen het zingen van liederen luisteren naar de Heer, ook door woorden die broers en zussen delen met de gemeenschap. "Naderhand ontdekt men in die woorden vaak een duidelijke lijn", leert Geert ons enthousiast. "Je ontdekt doorheen die lofprijzing dat de Heer heel concreet bezig is met ons in ons leven. Het is een ontmoeting met de 'levende' Heer".

Jozef: "Lofprijzing is een open gebedsvorm waar je je openstelt voor de gaven die de Heilige Geest ons geeft. Doorheen de woorden die mensen delen op verschillende momenten en in verschillende omstandigheden leer je zien dat de Heer een plan heeft, richting geeft, deuren open doet en andere deuren weer toedoet. Het maakt dat je echt op weg gaat met Christus. Ook op maandag en dinsdag. Er is zoveel meer dan de zondagsplicht."

*Mary Healy is doctor in de Bijbelse Theologie en hoogleraar Heilige Schrift aan het Sacred Heart Major Seminary in Detroit, Michigan, VS. Ze is voorzitter van de theologische commissie van Charis in Rome en een van de eerste drie vrouwelijke leden van de Pauselijke Bijbelcommissie.



De spiritualiteit van de gemeenschap wordt uitgedrukt in drie pijlers waarop de gemeenschap gebouwd is: aanbidding, evangelisatie en mededogen. Deze drie pijlers zitten vervat in de activiteiten van de gemeenschap. Bij de verschillende projecten van de gemeenschap ligt de focus op evangelisatieprojecten voor jongeren en gezinnen. Zo worden er bij het begin van dit jaar een 'marriage course' georganiseerd gespreid over zeven avonden telkens van 19u tot 21u30. De zeven avonden gaan over allerlei thema's die voor ieder koppel belangrijk zijn, zoals communicatie en vergeving en eindigt met de vijf talen van de liefde. De avonden zijn gemaakt voor koppels, niet noodzakelijk gelovige koppels, maar gegeven door gelovige mensen. "Niet-gelovige koppels worden geconfronteerd met dezelfde problematieken als gelovige koppels", merkt Jozef op. "Er wordt op die manier een openheid gecreëerd voor mensen die op zoek zijn." De avonden beginnen met een maaltijd met z'n tweeën om bijvoorbeeld eens zonder de kinderen te kunnen praten over belangrijke thema's, er is een input voor de volledige groep met daarna tijd voor verwerking opnieuw met z'n tweeën. "Tijd maken voor mekaar als koppel, het engagement van de zeven avonden,



is erg mooi", vindt Jozef. "We hebben onlangs een weekend cadeau gekregen, dat heeft ons veel deugd gedaan. Het is goed om af en toe eens stil te staan bij wat we bezig zijn en welke keuzes we maken."

Sinds kort komen enkele leden van de gemeenschap ook iedere week samen voor een uur van stille aanbidding in de kapel van de Clemenspoort. Iedereen die wenst kan zich daar bij aansluiten. Een keer per maand wordt er speciaal gebeden voor bijzondere intenties die aan de gemeenschap worden toevertrouwd en voor genezing.

Jozef: "Enkele mensen die al enkele jaren op weg zijn met onze gemeenschap hebben zich op een bepaald moment geroepen gevoeld om zich te verdiepen in de gave van het gebed voor genezing en willen vanuit een sterk geloof in Jezus genezende kracht tijd en ruimte geven voor dit gebed. We willen ook getuigen van de gebedsverhoringen die er zijn. Het is een nieuwe weg die we onderscheiden en proberen te gaan."



GEERT:

"IK KOM UIT EEN GEZIN MET 6 KINDEREN. IK HAD 3 OUDERE BROERS DIE HET PAD HADDEN GEËFFEND OM OP 14-JARIGE LEEFTIJD NIET MEER NAAR DE MIS TE MOETEN GAAN, ALHOEWEL IK ER NOG REDELIJK GRAAG NAARTOE GING. ZO BEN IK AFGEGLIEDEN VAN HET GELOOF. ENIGE TIJD LATER HEB IK EEN MEISJE LEREN KENNEN DIE WEL GELOVIG WAS EN DAAR TOT MIJN VERBAZING ROTSFAST IN WAS. ZE MAAKTE DUIDELIJK DAT ZE MET MIJ OP WEG WOU GAAN MAAR DAT ZE HET GELOOF EEN PLAATS WOU GEVEN LATER IN ONS GEZIN EN NAAR DE KINDEREN TOE. IK WAS DAAR EERDER GELATEN IN, MAAR HET HEEFT MIJ GETRIGGERD. IK BEGON EROVER NA TE DENKEN EN IK ONTDEKTE DAT ER IN HET EVANGELIE HELE MOOIE DINGEN STAAN. IN DE PAROCHIE ZAG IK DIE MOOIE DINGEN UIT HET EVANGELIE NIET GEBEUREN, ER WAS GETOUWTTREK EN MACHTSVERTOON. VANDAAR OOK MIJN AFKEER, ONTDEKTE IK LATER. SAMEN MET MIJN VRIENDIN BEN IK TERUG NAAR DE MIS GEGAAN, MAAR ONS VERLANGEN BLEEF OM DE BOODSCHAP VAN HET EVANGELIE DIEPER TE BELEVEN DAN DAT GEBEURDE OP DE PAROCHIE. ZO ZIJN WE NA ONS HUWELIJK MET DE GEMEENSCHAP MARIA KEFAS BETROKKEN GERAAKT. ONZE EERSTE KENNISMAKING WAS TIJDENS GEZINSDAGEN DIE TOEN OOK AL GEORGANISEERD WERDEN, MIDDEN VAN DE JAREN '80. WE ZIJN DAAR VERSCHILLENDE JAREN NAARTOE GEWEEST. ONZE KINDEREN WAREN OOK HEEL ENTHOUSIAST, OMDAT ER VEEL AANDACHT BESTEED WERD AAN DE KINDEREN, TOT ONZE GROTE VREUGDE. IN 1990, NA EEN BEDEVAART NAAR MEDJUGORJE MET MIJN SCHOONOUDEERS WAAR IK STERK WERD GETROFFEN, HEBBEN WE DE STAP GEZET NAAR DE GEMEENSCHAP, EEN STAP DIE VOOR ONS EEN EVIDENTIE WAS GEWORDEN. WE VONDEN HET MOOI OM IN DE STAPPEN DIE WE ZETTEN NAAR DE GEMEENSCHAP OOK DE WERKING VAN MARIA EN DE HEILIGE GEEST TE MOGEN ONTDEKKEN."



JOZEF:

"MIJN OUDERS ZIJN TELKENS OP ZOEK GEGAAN NAAR LEVENDE GEMEENSCHAPPEN BINNEN DE KERK. IK BEN ALS KIND VAAK NAAR DE GEZINSDAGEN GEWEEST DIE GEORGANISEERD WERDEN DOOR DE GEMEENSCHAP MARIA KEFAS. UITEINDELIJK HEBBEN MIJN OUDERS DE GEMEENSCHAP JERUZALEM LEREN KENNEN EN BEN IK VANAF MIJN ZEVEN JAAR MEEGEGAAN NAAR DE BIJENKOMSTEN. VOOR DE JONGEREN VAN DE GEMEENSCHAP WERD OP DAT MOMENT EEN GROEP VAN EUROPASCOUTS OPGERICHT. WE WAREN MET ZEVEN JONGENS VAN MIJN LEEFTIJD DIE VANUIT DE JERUZALEMGEMEENSCHAP NAAR DE WEEKENDS VAN DE EUROPASCOUTS GINGEN. HET WAS EEN GOEDE COMBO. DE JERUZALEMGEMEENSCHAP MAAKT DEEL UIT VAN EEN INTERNATIONAAL NETWERK VAN 'THE SWORD OF THE SPIRIT'. TOEN IK 15 JAAR WAS WERDEN ER GEDURENDE DAT JAAR VIJF INTERNATIONALE WEEKENDS GEORGANISEERD VOOR DE JONGEREN VAN DE VERSCHILLENDE GEMEENSCHAPPEN IN LONDEN, BELFAST, MUNCHEN, BRUSSEL EN DUBLIN. WE VERTROKKEN VRIJDAGAVOND MET HET VLIEGTUIG EN KEERDEN ZONDAGAVOND TERUG. HET WAS EEN UNIEKE ERVARING. OP EEN VAN DEZE WEEKENDS HEB IK MOGEN ERVAREN DAT DE HEER MIJ VASTGEPAKT HEEFT. EENMAAL 18 JAAR WORDT MEN BIJ DE EUROPASCOUTS AANGEMOEDIGD OM ZICH DRIE JAAR TEN DIENSTE TE STELLEN. IK HEB MIJN ENGAGEMENT INGEVULD DOOR MIJ IN TE ZETTEN ALS LEIDER TIJDENS DE TIENERKAMPEN VAN MARIA KEFAS. INTERNATIONALE CONTACTEN ZIJN LEUK MAAR HET IS BELANGRIJK OM OOK DICHTER BIJ HUIS ERGENS TERECHT TE KUNNEN OM IN DIE ZENDING VOOR DE OPBOUW VAN HET KONINKRIJK TE GAAN STAAN. DAAR HEB IK LIES MOGEN ONTMOETEN, DE DOCHTER VAN GEERT. NA ONS HUWELIJK HEBBEN WE NIET ONMIDDELIJK DE STAP NAAR DE GEMEENSCHAP GEZET. MAAR WE BESEFTEN NA ENKEL MAANDEN DAT HET NIET WERKTE NIETS TE DOEN MET JE GELOOF. IK WAS OPGEGROEID IN DE JERUZALEMGEMEENSCHAP, LIES IN DE GEMEENSCHAP MARIA KEFAS. WAT DE ZENDING BETREFT VOELDE IK ME MEER AANGETROKKEN DOOR DE GEMEENSCHAP MARIA KEFAS. WE WOONDE IN GENT, DE GEMEENSCHAP KWAM SAMEN IN GENT. DUS ALS WE HET EFFICIËNT WILDEN DOEN... LATEN WE DAN KIEZEN VOOR DE KORTSTE REISTIJD. WE HEBBEN MOGEN ERVAREN DAT GENT OKÉ WAS. ONDERTUSSEN ZIJN WE VIJFTIEN JAAR IN DE GEMEENSCHAP."



Koken met Hildegard

In het programma 'Koken met Hildegard' maken we maandelijks kennis met de vele geheimen van de keuken van de heilige Hildegard von Bingen

Voor dit gloednieuwe programma op Radio Maria trekt redactiemedewerker Nele Uytterhoeven naar Sint-Laureins bij Eeklo. Ze is er te gast bij mevrouw Sylvia Brunet om er samen met u te leren koken met Hildegard.

Redactie Porta Fidei

Op de foto is de gastvrouw te zien in de keuken waar ze cursus geeft. Ze poseert bij een zeer mooi beeld van de heilige Hildegard. In de keuken staat ook een groot rek met alle kruiden die nodig zijn voor de bereidingen en een oude kachel die overgeërfd werd van de een school waarmee eertijds de zusters de leerlingen leerden koken. De cursisten genieten ervan om met hun potten en pannen samen rond deze kachel zelf aan de slag te gaan.

Sylvia geeft bij elke workshop eerst uitleg over de ingrediënten en de kruiden die zullen

gebruikt worden. Daarna wordt er in groepjes gewerkt. Een groepje werkt aan een voorgerecht, een ander aan het hoofdgerecht en een derde aan het dessert. Er wordt nooit alleen gewerkt, alle ingrediënten liggen klaar en men wordt goed begeleid. Sylvia leert ook om de klok in het oog te houden, en de gerechten binnen een vooraf bepaalde tijd klaar te maken. Een hele oefening, zo blijkt.

"Het is hier altijd heel gezellig en druk. Na het koken eten we samen, met een glaasje wijn. Een zeer gezellige bedoening!"



Iedere 1^e dinsdag van de maand om 20u30

MET HERUITZENDING OP WOENSDAG OM 20u15

over de *'Heilige Naam van Jezus'*

GEDACHTENIS GEVIERT TIJDENS DE LITRUGIE VAN 3 JANUARI

De workshop vraagt wel heel wat voorbereiding, geeft Sylvia toe. Als er gerechten zijn die wat meer voorbereiding vragen gaat ze al vooraf aan de slag zodat de mensen binnen de tijd van de workshop de maaltijd kunnen klaar maken en aan tafel gaan. De workshop duurt gemiddeld twee à drie uur.

De kruiden in het kruidenrek zijn niet enkel de kruiden voor het bereiden van de maaltijden. In het rek zijn er ook kruiden die de heilige Hildegard gebruikt voor medicinale bereidingen. De kruiden staan alfabetisch. Tijdens de vastencursus wordt er al vlugger aandacht besteed aan deze medicinale bereidingen zoals bijvoorbeeld peterseliehoningswijn zodat de mensen de geneeskraft ontdekken in die kruiden.

De recepten die gebruikt worden zijn ofwel recepten van de heilige Hildegard zelf als het gaat over recepten die verband houden met de gezondheid en de genezing ofwel recepten die samengesteld zijn door mevrouw Sylvia Brunet volgens de inspiratie van de heilige. In de workshops wordt geleerd hoe die inspiratie van Hildegard kan gebruikt worden in de dagdagelijkse keuken.

"Men ontdekt dat het eigenlijk met lichte aanpassingen heel goed doenbaar is te koken met Hildegard. Het zijn soms de ingrediënten die men moet aanpassen maar de eigen manier van koken mag men behouden. Met Hildegard wordt de eigen keuken nog beter!"

De zoete Naam van Jezus brengt heilige gedachten in ons voort, vervult de ziel met nobele gevoelens, versterkt de deugd, brengt goede werken voort en voedt zuivere genegenheden. Alle geestelijk voedsel laat de ziel droog achter, als het niet die doordringende olie bevat, de Naam Jezus. Wat je schrijft heeft voor mij geen enkele smaak indien ik er Jezus niet in gelezen heb. Als ge discuteert of spreekt, heeft niets smaak voor mij als ik er de naam van Jezus niet heb in horen klinken. Jezus is voor mij honing in de mond, licht in de ogen, een vlam in ons hart. Deze naam is de genezing voor alle ziekten van de ziel. Ben je onrustig? Denk slechts aan Jezus, spreek slechts de Naam van Jezus, de wolken verdwijnen en vrede daalt opnieuw neer uit de hemel. Ben je in zonde gevallen? Zodat je de dood vreest? Roep de Naam van Jezus aan, en je zult snel het leven voelen terugkeren. Geen hardnekkigheid van de ziel, geen zwakheid, geen kilte van het hart kan deze heilige Naam weerstaan; er is geen hart dat niet verzacht en zich in tranen opent bij deze heilige Naam. Ben je omringd door verdriet en gevaar? Roep de Naam van Jezus aan en je angsten zullen verdwijnen.

Er is nog nooit een mens geweest die in dringende nood verkeerde en op het punt stond kopje onder te gaan, die deze helpende Naam aanriep en niet krachtig werd ondersteund. Hij werd ons gegeven om al onze kwalen te genezen; om de onstuimigheid van woede te verzachten, om het vuur van de hebzucht te doven, om trots te overwinnen, om de pijn van onze wonden te verzachten, om de dorst van gierigheid te overwinnen, om zinnelijke hartstochten en de verlangens naar laag genot te stillen. Als we de Naam van Jezus in onze gedachten aanroepen, brengt het ons Zijn meest zachtmoedige en nederige hart voor ogen en geeft het ons een nieuwe kennis van Zijn meest liefdevolle en tedere medeleven. De Naam van Jezus is de zuiverste en heiligste, nobelste en toegeeflijkste naam, de Naam van alle zegeningen en van alle deugden; het is de Naam van de God-Mens, van de heiligheid zelf. Denken aan Jezus is denken aan de grote, oneindige God die ons zijn leven als voorbeeld heeft gegeven en die ons ook het nodige begrip, de nodige energie en de nodige hulp heeft gegeven om Hem te kunnen volgen en imiteren in onze gedachten, neigingen, woorden en daden. Als de Naam van Jezus de diepten van ons hart bereikt, laat hij daar hemelse deugd achter.

Jezus.

IN DE KIJKER



Inauguratie Radio Maria Zuid-Soedan



Met grote vreugde heeft Radio Maria haar project in dit extreem arme land in Afrika ingewijd. Dit betekent dat dankzij Radio Maria het Evangelie verspreid kan worden naar de meest afgelegen plaatsen in de wereld. De taak van Radio Maria in Zuid-Soedan is om te evangeliseren door het licht van het katholieke geloof naar de Zuid-Soedanese culturen te brengen. In Zuid-Soedan zijn er 64 etnische groepen. Elke etnische groep heeft zijn eigen taal en cultuur. De focus van de pastorale zorg van Radio Maria ligt op het bevorderen van de verzoening en vrede die Zuid-Sudan zo hard nodig heeft. De Heilige Mis en de zegening van het hoofdkwartier van Radio Maria Zuid-Soedan werden voorgegaan door kardinaal Stephen Ameyu

Martin Mulla, aartsbisschop van Juba.

Moge Onze-Lieve-Vrouw de gulle handen zegenen die de realisatie van dit project mogelijk hebben gemaakt.

RADIO MARIA USA

Op maandag 11 november zegende Radio Maria USA (in Spaanse taal) haar nieuwe kantoren in Brooklyn. Het evenement begon met de viering van de Heilige Eucharistie in de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel en van de Aankondiging, gevolgd door de inzegening van de nieuwe studio's van Radio Maria.



RADIO MARIA SYRIE

Catechismusdag: 'Pelgrims van de hoop'

Dit was de slogan van de Catechismus Commissie in de Centrale Regio van Syrië om Catechismusdag te vieren. Bij deze gelegenheid kwamen 500 jonge mannen en vrouwen bijeen als "pelgrims van hoop".

Jonge catechisten uit de verschillende katholieke bisdommen van het land in het Midden-Oosten gingen naar de Melkitische kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede in Bustan Al-Diwan (Syrië) om deel te nemen aan de viering van Catechismusdag. Het evenement, dat werd uitgezonden door Radio Mariam, werd bijgewoond en gesponsord door de voorzitter van de bisschoppelijke commissie voor catechese in Syrië, aartsbisschop Julian Yacoub Murad, bisschop Youhanna Abdo Arbash en de voorzitter van de commissie voor de centrale regio, de jezuïet pater Ghassan Al-Sahwi. Veel priesters en religieuze mannen en vrouwen waren ook aanwezig.

RADIO MARIA EL SALVADOR

Feest van Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede

Elk jaar, in de maand november, viert het bisdom San Miguel haar patroonsfeest ter ere van Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede. De feestelijkheden beginnen eigenlijk al in september. Het hoogtepunt is op 21 november, de dag waarop de beeltenis in 1921 de pontificale kroning ontving en tot patrones van El Salvador werd uitgeroepen.

Enkele medewerkers van Radio Maria gingen naar het departement San Miguel om uit te zenden en deel te nemen aan het 23^{ste} Mariafeest van de Koningin van de Vrede, het feest van de beschermheilige van El Salvador, dat dit jaar als motto kreeg: *"Met Maria, model van gebed, naar het Jubileum in onze natie"*. Radio Maria was voor de eerste keer aanwezig met verschillende speciale programma's en uitzendingen op de radio en op sociale netwerken. Radio Maria El Salvador werd in haar evangelisatiewerk zeer goed ontvangen door de lokale bevolking; vele gelovigen benaderden de stand van Radio Maria en kochten met een grote glimlach hun aanzichtkaart ter ere van de patroonheilige en brachten offers.

RADIO MARIA VENEZUELA

20^{ste} verjaardag van Radio Maria Venezuela

Op 1 november, op Allerheiligen, was het 20 jaar geleden dat de eerste uitzendingen van de radio van de Maagd Maria van start gingen in Venezuela.

"De viering bestond uit speciale programma's gedurende de hele dag, met de deelname en aanwezigheid op ons hoofdkwartier van al onze sprekers, de Raad van Bestuur, onze vrijwilligers, weldoeners en luisteraars, die hun getuigenis gaven van





wat Radio Maria voor hen heeft gedaan. We kwamen samen in een gebed van dankbaarheid, met de viering van een Heilig Uur en de Heilige Mis voorgedaan door onze Editorial Manager Monseigneur Tulio Ramirez, gevolgd door een moment van hartelijk delen.”

RADIO MARIA PARAGUAY

Radio Maria nam deel aan het Nationaal Congres van de Apostelen van de Goddelijke Barmhartigheid

Meer dan 2.000 mensen kwamen bijeen op deze bijeenkomst in de stad Luque, voor het Nationaal Congres van de Apostelen van de Goddelijke Barmhartigheid. De Heilige Mis werd voorgedaan door kardinaal Adalberto Martinez, aartsbisschop van de Santissima Assunta. Radio Maria was aanwezig met een promotiestand. Vele aanwezigen konden zich informeren over de missie en activiteiten van de radio. Radio Maria is al meer dan twintig jaar actief in dit Latijns-Amerikaanse land.

MARIATHON NOVEMBER 2024

40 uur aanbidding, gebed en sfeer!
De mariathon bracht ons getuigenissen over Sint-Jozef, programma's in het thema van de hoop en de geluidsfragmenten van de bevraging in Leuven.

Vrijwilligers namen rinkelende telefoons op, kaarsjes werden noestig aangestoken en voor de verandering werden redactieleden zelf geïnterviewd, over hoe ze bij Radio Maria gestart zijn.

Er waren speciale gasten, programma's werden gezellig met twee gepresenteerd en als slot zelfs met de voltallige redactie en Pr. Karlo, in nabespreking over de evangelisatieactie waar we passanten vragen stelden over het geloof.



Met grote vreugde en dankbaarheid sluiten we deze Mariathon af! € 82.230 hebben de weldoeners van Radio Maria aan de radio van Onze-Lieve-Vrouw geschonken. Van harte bedankt voor alle giften en gebed.

Onderstaande boeken werden in de voorbije uitzendingen aan de luisteraars voorgesteld.

herbeluister alle voorbije afleveringen op: www.radiomaria.be/de-leeswijzer

De leeswijzer



Roadtrip naar Auschwitz

Na het overlijden van haar moeder maakt Evelien Rutten in de winter van 2004 een bedevaartstocht naar Auschwitz-Birkenau. Ze ziet voor het eerst de plek waar haar Poolse grootmoeder oog in oog stond met nazidokter Josef Mengele. De keuze die in 1943 werd gemaakt, bepaalde het voortbestaan van een hele stamboom. In de ijzige kou belooft Evelien plechtig aan haar overleden moeder en grootmoeder dat ze hier ooit terug zal komen als ze zelf een dochter heeft. Als Hera in 2010 wordt geboren, begint het aftellen. In 2023 heeft het wachten lang genoeg geduurd en is het tijd voor een roadtrip: Hera krijgt de geschiedenisles van haar leven.

Drie generaties gaan samen op pad: journalist Evelien Rutten, haar tienerdochter en de twee zussen van haar moeder. Ze bezoeken alle plekken in Duitsland, Polen en Oostenrijk die een belangrijke rol speelden in hun uitzonderlijke familiegeschiedenis. Met de hulp van historici, getuigen, wetenschappers, journalisten en tal van experts probeert Evelien de gaten in het verhaal van haar familie in te vullen. Hoe kwamen haar grootouders in de kampen terecht? Draagt hun familie daar vandaag nog steeds de gevolgen van? Wie is dat kleine meisje op de foto en leeft zij nog?

Roadtrip naar Auschwitz is een ontroerend verslag van hoe één familie de trauma's uit het verleden een plek geeft.

Titel: Roadtrip naar Auschwitz
Auteur: Evelien Rutten
Kostprijs: € 24,50
Uitgeverij: Pelckmans
ISBN: 9789463109291



Prentenbijbel

In dit dikke lees – en kijkboek komen Bijbelverhalen tot leven voor jonge kinderen van ongeveer 4 tot en met 7 jaar.

De Prentenbijbel is al jarenlang een zeer geliefde kinderbijbel vanwege de korte teksten en de grote, heldere illustraties met veel details. Door de verhalen heen loopt de rode lijn van Gods belofte en liefde voor de mens en de wereld.

Kinderboekenschrijfster Sylvia Vanden Heede schreef de verhalen. De kleurrijke illustraties zijn geschilderd door Marijke ten Cate. Achterin is een leeswijzer opgenomen voor volwassenen. Daarin staan tips om samen met kinderen de Bijbel te ontdekken. Ook vind je er extra uitleg over de Bijbelse lijn door de verhalen heen.

Titel: Prentenbijbel
Auteur: Sylvia Vanden Heede
Illustrator: Marijke Ten Cate
Kostprijs: € 34,95
Uitgeverij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
ISBN: 9789089122780



Soo schoon opgetooid

De versiering van de Hasseltse rotten tijdens de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten (1863 – 2024)

Auteur: Mieke Strauven en Pieter Judo
Kostprijs: € 79
Hoe verkrijgen?
<https://shop.virgajessefeesten.be/>

Pelgrim in eigen land

Rome



Kevin Colle

Op 24 december 2024 opende de paus de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek en begon officieel het Jubeljaar 2025.

Gedurende het gehele jaar 2025 nodigt de Heilige Vader pelgrims uit om naar Rome te komen en in de voetsporen van de heilige Filippus Neri te treden.

Hij werd in 1515 in Firenze geboren en trok, op latere leeftijd, naar Rome om er zich te ontfermen over het lot van de jeugd. Zijn grote bezorgdheid voor zieke armen bracht hem ertoe een vereniging op te richten die zich over deze mensen ontfermde. In 1551 werd hij tot priester gewijd en stichtte hij het oratorium. Hierin gaf hij plaats aan geestelijke lezing, zang en werken van barmhartigheid. Filippus was een man van uitzonderlijke naastenliefde en diep geloof. Met evangelische eenvoud, met veel humor en een grote glimlach diende hij God zijn gehele leven met bijzonder blijmoedigheid. Hij ruilde het tijdelijke voor het eeuwige in, in het jaar 1595.

Hij had, in navolging van de christenen die hem voorafgingen, de gewoonte om zeven basilieken in Rome, 4 pauselijke en 3 kleine, te bezoeken als pelgrimstocht. Hij begon in de avond en eindigde diep in de nacht. Een weg gevuld met gebed en met grote hoop, en zodoende onze gids naar het thema van dit heilige jaar: 'Pelgrims van de hoop'.



Ga met ons mee op pelgrimstocht naar Rome en wordt zo een echte 'Pelgrim van de hoop'!



1. Baptisterium van Lateranen 2. Basiliek van het Heilig Kruis 3. Sint Jan van Lateranen 4. Sint-Laurentius buiten de Muren 5. Sint-Laurentius buiten de Muren 6. Sint Paulus buiten de Muren 7. Sint Paulus buiten de Muren 8. Basiliek van het Heilig Kruis

**vanaf
donderdag
2 januari**

**Iedere
donderdag
om 20u30**

met heruitzending
op vrijdag om 7u30
en op zondag
om 13u





OPDRACHT 1: SUDOKU MET KERST AFBEELDINGEN

Welke afbeelding moet er in het blauwe vakje komen opdat de 6 afbeeldingen elk één keer voorkomen zowel horizontaal en verticaal en ook in de 6 rechthoeken met 6 vakjes?

			?		
					
					
					
					
					



Eerste lezing uit de liturgie van het feest van de 'Opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis'.

Mal. 3, 1-4

Uit de Profeet Maleachi

Dit zegt de Heer God:
 "Ik **zend** mijn **gezant** voor Mij uit om voor Mij de **weg** te **banen**." En aanstonds treedt dan de **Heer** zijn **heiligdom** binnen, de Heer die gij **zoekt**, de **engel** van het **verbond**, naar wie gij **verlangend** uitziet. Let op, Hij komt, zegt de Heer van de **hemelmachten**. Maar wie kan de **dag** van zijn **komst** **verdragen**? Wie zal er staande blijven wanneer Hij verschijnt? Want Hij is als het **vuur** van de **smelter**, als het **loog** van de **blekers**. Hij zet zich neer om het **zilver** te **smelten** en te **zuiveren**, om de **levieten** te zuiveren en hen, als **goud** en zilver, te **louteren**, zodat zij de Heer weer op de vereiste wijze **offergaven** kunnen brengen. Dan zal het **offer** van Juda en Jeruzalem de Heer weer behagen, zoals in het **verleden**, in de voorbije **jaren**.



OPDRACHT 2:

Streep de vetgedrukte woorden uit de eerste lezing uit de liturgie van het feest van 'Maria Lichtmis' door in het rooster. Er kan horizontaal, verticaal en diagonaal (ook achterstevoren) gezocht worden. De overgebleven letters vormen samen een zin.

SMS de oplossing voorafgegaan door de letter van de oplossing van de eerste opdracht door naar 0465 07 26 27 en maak kans op een mooi geschenk. De oplossing vindt u in het komende nummer van Porta Fidei.

Veel succes!

N	N	D	A	N	E	R	A	J	A	N	V	B	M
I	E	D	A	N	E	T	E	I	V	E	L	O	T
R	R	T	D	G	S	E	D	F	R	H	D	G	N
E	E	E	H	M	S	N	R	D	F	G	I	E	N
Z	V	T	O	C	O	R	R	E	I	O	T	Z	O
I	J	K	L	B	A	A	E	L	N	L	N	A	F
H	U	V	R	E	G	M	I	K	E	G	Z	N	F
E	Z	E	I	E	M	E	L	M	E	E	E	T	E
L	V	R	N	T	H	S	S	E	N	L	W	L	R
I	G	L	E	K	G	O	U	D	M	E	B	T	G
L	H	E	V	E	R	L	A	N	G	E	N	D	A
O	E	D	U	O	E	N	E	N	A	B	H	M	V
O	E	E	U	Z	P	E	R	E	V	L	I	Z	E
G	R	N	R	L	N	E	R	E	T	U	O	L	N

A/B/C/D/E/F

PROGRAMMAOVERZICHT

30 december 2024 – 6 januari 2025



6° dag van het Kerstootaaf		H. Sylvester		H. Maria, Moeder van God		HH. Basilius en Gregorius	
MAANDAG 30/12		DINSDAG 31/12		WOENSDAG 1/01		DONDERDAG 2/01	
7:30	Jaaroverzicht	7:30	Jaaroverzicht	7:30	Jaaroverzicht	7:30	Jaaroverzicht
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	Muziek	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Religieuze Poëzie	10:00	Eucharistie	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Kerk in Nood	13:00	Ga tot Jozef	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Muziek	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Jaaroverzicht	16:00	Jaaroverzicht	16:00	Jaaroverzicht	16:00	Jaaroverzicht
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Muziek	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Muziek	19:30	De rots in de branding	19:30	Muziek	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Kerk in Nood	20:30	Muziek

6 – 12 januari



H. Goedele							
MAANDAG 6/01		DINSDAG 7/01		WOENSDAG 8/01		DONDERDAG 9/01	
7:30	Jaaroverzicht	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	9:50	Radio Vaticaan live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Religieuze Poëzie	10:30	Heiligen getuigen	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Koken met Hildegard	13:00	De leeswijzer	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Jaaroverzicht	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Muziek	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Koken met Hildegard	20:30	Pelgrim in eigen land

13 – 19 januari



MAANDAG 13/01		DINSDAG 14/01		WOENSDAG 15/01		DONDERDAG 16/01	
7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	Radio Vatican Live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Mystieke lectuur	10:30	Heiligen getuigen	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	De Kerkleraars	13:00	Ga tot Jozef	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Talitakoum	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	De Kerkleraars	20:30	Pelgrim in eigen land



H. Naam van Jezus

H. Veerle

Openbaring van de Heer

VRIJDAG 3/01

ZATERDAG 4/01

ZONDAG 5/01

7:30	Jaaroverzicht	7:30	Jaaroverzicht	7:30	Jaaroverzicht
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Kinderen van het Licht	10:30	Muziek	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Kinderen van het Licht	13:00	Muziek
14:15	Radio Vaticaan	14:30	Muziek	14:15	Vivendo
16:00	Jaaroverzicht	16:00	Jaaroverzicht	16:00	Jaaroverzicht
17:30	De Week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	Anno Domini	20:30	Religieuze Poëzie	20:15	Klassiekuur



Doop van de Heer

VRIJDAG 10/01

ZATERDAG 11/01

ZONDAG 12/01

7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Menslievend	10:30	Muziek	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Menslievend	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	De Week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	De leeswijzer	20:30	Religieuze Poëzie	20:15	Klassiekuur



H. Antonius abt



Tweede zondag door het jaar

VRIJDAG 17/01

ZATERDAG 18/01

ZONDAG 19/01

7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Kerk in zicht	7:30	Kerk in zicht
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Kinderen van het licht	10:30	Talitakoum	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Kinderen van het licht	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	De Week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	De Leeswijzer	20:30	Mystieke lectuur	20:15	Klassiekuur

Dagelijks op Radio Maria

6:00	Bijbellezing
6:30	Lezingendienst
7:00	Angelus
7:05	Rozenkrans
8:30	Lauden
9:00	H. Mis (Zondag om 10u)
9:50	Catechismus
11:30	Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift (behalve op vrijdag)
12:00	Angelus
12:05	Middaggebed
12:15	Rozenkrans
12:40	Het heiligenverhaal van de dag
15:00	Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
17:00	Vespers
18:30	Rozenkrans
19:00	Het heiligenverhaal van de dag gevolgd door 'Het Woord spreekt' (behalve op vrijdag)
21:30	Completen
21:45	Heiligen getuigen
22:30	Catechismus
23:30	Rozenkrans

PROGRAMMAOVERZICHT

20 – 26 januari

 H. Fabianus		 H. Agnes		 H. Vincentius			
MAANDAG 20/01		DINSdag 21/01		WOENSDAG 22/01		DONDERDAG 23/01	
7:30	Kerk in zicht	7:30	Kerk in zicht	7:30	Kerk in zicht	7:30	Kerk in zicht
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	Radio Vatican Live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Religieuze Poëzie	10:30	Heiligen getuigen	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Kerk in Nood	13:00	De leeswijzer	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Kerk in zicht	16:00	Kerk in zicht	16:00	Kerk in zicht	16:00	Kerk in zicht
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Talitakoum	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Kerk in Nood	20:30	Pelgrim in eigen land

27 januari – 2 februari

 H. Angela Merici		 H. Thomas van Aquino		 H. Mutien-Marie			
MAANDAG 27/01		DINSdag 28/01		WOENSDAG 29/01		DONDERDAG 30/01	
7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	9:50	Radio Vaticaan live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Mystieke lectuur	10:30	Heiligen getuigen	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	De Kerkleraars	13:00	Anno Domini	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Talitakoum	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:45	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	De Kerkleraars	20:30	Pelgrim in eigen land

Gebedsweek voor de eenheid

Wereldwijd wordt ieder jaar van 18 tot 25 januari de Gebedsweek voor de Eenheid gevierd. Het is een van de oudste oecumenische initiatieven die sinds 1966 wordt voorbereid onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Christelijke Eenheid. De gebedsweek is gebaseerd op de overtuiging dat het gezamenlijk gebed van fundamenteel belang is voor het streven naar de zichtbare eenheid van de Kerk van Christus.

Kerk in Zicht

In het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen, die ieder jaar loopt van 18 tot 26 januari, mochten we in het verleden al kennis maken met de evangelische gemeenschap in een podcastreeks. Ciara Goossens en Don Zeeman brengen in de gebedsweek van 2025 opnieuw een boeiende editie, dit keer over het gebed zelf. Ze gaan in gesprek met een aantal evangelische christenen om te ontdekken wat gebed in hun leven betekent.

Catechismus

Januari



2 januari

De persoon van Jezus
door E.H. Dirk Van der Linden

4-11 januari

Redenen om te geloven
door E.H. Michel Esparza

13-20 januari

De geloften
door Diane Kets

21-23 januari

De sociale leer
van de Kerk
door E.H. Pierre François

24-25 januari

De persoon van Jezus
door E.H. Dirk Van der Linden

27-31 januari

God in het Oude
Testament
door E.P. Patrick Lens

**Op maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag en
zaterdag om 9u50**



H. Franciscus van Sales

Bekering van de H. Paulus

Derde zondag door het jaar

VRIJDAG 24/01

ZATERDAG 25/01

ZONDAG 26/01

7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Kerk in zicht	7:30	Kerk in zicht
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Menslievend	10:30	Talitakoum	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Menslievend	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Kerk in zicht	16:00	Kerk in zicht
17:30	De week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	De leeswijzer	20:30	Religieuze Poëzie	20:15	Klassiekuur



H. Johannes Bosco

Opdracht van de Heer

VRIJDAG 31/01

ZATERDAG 1/02

ZONDAG 2/02

7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Kinderen van het Licht	10:30	Talitakoum	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Kinderen van het Licht	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	De week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	Anno Domini	20:30	Religieuze Poëzie	20:15	Klassiekuur

De reeks bestaat uit 7 afleveringen die zullen uitgezonden worden tussen 18 en 26 januari met de volgende inhoud:

- Iedereen bidt
- Bidden door de eeuwen
- Bidden in de Bijbel:
 1. het Oude Testament
 2. het Nieuwe Testament
- Gehoord, (on)verhoord in 2 delen
- Bidden voor dummies

Meer informatie kan u terugvinden op de webpagina van Radio Maria:

www.radiomaria.be





*Verjaardag Radio Maria
12 december 2024*

RADIO MARIA