

PORTA FIDEI

*Hoop die
ons doet
leven*

*een passie voor eenheid en broederschap
une passion pour l'unité et la fraternité*



**FOCOLARE
BEWEGING**
P. 7



**DE ROUTE VAN
DE ROOS**
P. 14



**HET OUDSTE HEILIGDOM
VAN SINT-JOZEF**
P. 17

Afgiftekantoor
Leuven Masspost
914880
maandelijks
(behalve in augustus)



Jubileumkerk
'San Salvatore in Lauro'
Rome

EDITORIAAL



Beste vrienden,

De Porta Fidei begint deze maand met een afbeelding van de jubileumkerk "San Salvatore in Lauro" in Rome. In het centrum van de eeuwige stad is deze kerk voornamelijk bekend door de afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw van Loreto die zich daar bevindt. De Madonna van Loreto moet ons dan weer doen denken aan het huis van Nazareth dat verplaatst is naar het grote en gezegende heiligdom van Loreto. Het is aldaar dat Maria haar Fiat uitsprak. Een fiat waaraan wij ons kunnen inspireren om dagelijks "ja" te antwoorden aan de oproep van Jezus om Hem te volgen, zeer speciaal tijdens het heilig jaar dat we vorige maand zijn gestart.

Maar wat houdt dat ja-woord eigenlijk in voor ons? Toen men aan de heilige Pastoor van Ars eens vroeg hoe men heilig kon worden antwoordde hij: "Het volstaat om ja te zeggen". Toch is het niet altijd even gemakkelijk om te weten waarop men ja moet antwoorden. Daarom is het van belang een onderscheid te maken tussen de grote levensvragen en de kleine dingen die dagelijks van ons gevraagd worden.

De eerste, en tegelijkertijd de belangrijkste levensvraag die iedereen van ons gemeenschappelijk heeft, wordt ons gesteld door God zelf: "Wilt u mij erkennen als uw God, als een Vader die u heeft geschapen, heeft gewild, en ten allen tijde bemint." Daarna volgt een grote levensvraag hieraan ondergeschikt: "Hoe kunnen wij deze erkenning van God het best beleven?" Een persoonlijke roeping neemt hier de plaats in. Zij het getrouwd, als religieus, of als celibatair – gewild of ongewild – het heeft allemaal genoeg in zich om te kunnen antwoorden op de eerste grote levensvraag. Elk leven heeft zijn nut, en in elke levensstaat kan men heilig worden, dit wil zeggen: kan men God ontmoeten en beminnen. En tot slot volgen dan de kleinere dingen die dagelijks van ons gevraagd worden, in welke levensstaat wij ons ook mogen bevinden. De kleine dingen zijn die zaken waar we dagelijks aantonen dat we Gods liefde werkelijk beantwoorden met een kleine ja, wetende dat de vele kleintjes een grote maken. Door dagelijks ons kruis op te nemen – zoals Jezus het vroeg in het Evangelie – kunnen wij ons voorbereiden om met heel ons

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
Pr. Karlo Tyberghien

Werkten mee aan dit nummer:
Joris Abts, Kevin Colle,
Marianne Hubin, pr. Karlo
Tyberghien, Marieke Vercaemer
Nele Uytterhoeven

Foto's: Redactie

Op de cover: Kerk 'San
Salvatore in Lauro' (Een van de
12 jubileumkerken te Rome)

Realisatie en vormgeving:
Radio Maria

Druk en verzending:
Drukkerij Van der Poorten
Diestsesteenweg 624
3010 Leuven

**Abonnementen en
gegevensverwerking:**

Radio Maria
Sint Reneldisplein 23
3001 Leuven
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47

*Steun Radio
Maria*

BE49 7333 7333 7771

hart een grote ja te antwoorden op de eerste en belangrijkste vraag gesteld door God. Het is op die manier dat we ons kunnen laten inspireren door het grote Fiat van de heilige Maagd Maria.

Wanneer onze hemelse Moeder haar Fiat uitsprak wist ze waarschijnlijk nog niet alle details van haar leven, alsook van het leven van haar Zoon. Doch, ze geloofde en vertrouwde dat God overal wel in zou voorzien. En zo geschiedde. Met haar antwoord "mij geschiedde naar uw woord", sprak zij volmondig haar ja-woord uit, zelfs in de kleinste details van het leven, waarvan zij nog niets wist. Maria inspireerde zich dan waarschijnlijk weer op hetgeen Abraham generaties voorheen reeds zei: "God zal er wel in voorzien". Ziedaar het hart dat vertrouwen heeft in wat God van ons vraagt. Het volstaat om ja te zeggen, en zo op een weg te gaan van heiligheid, een weg waar God een volledige plaats krijgt, waar God niet vergeten wordt. Integendeel, de weg naar heiligheid is een weg waarop God ons voorgaat in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, die zijn leven voor het onze heeft gegeven.

Ik dank u allen voor uw steun en gebed voor de werking van Radio Maria. Dankzij u als weldoener kan Radio Maria zovelen helpen op hun weg naar heiligheid, op hun weg naar God, de Vader, die op allen wacht.

Zeer genegen in Jezus en Maria,



Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria



Jacob Jordaens, De terugkeer uit Egypte

De heilige kerkleraar Antonius van Padua over de Heilige Familie

*"Hij ging met hen
naar Nazaret
terug. En Hij was
hun onderdanig"*

"Hij was hun onderdanig." Dat bij deze woorden, alle trots smelt, alle hardheid verbrijzelt, dat alle ongehoorzaamheid onderdanig wordt. "Hij was hun onderdanig." Wie? Degene die in één woord, alles heeft geschapen. Degene die zoals Jesaja zegt: "Wie heeft het water gepeild met de palm van zijn hand en de hemel met zijn hand gemeten, wie heeft in een maatje het stof van de aarde afgepast, de bergen in een weegschaal gelegd, en de heuvels in een balans afgewogen?" (Jes. 40,12). Degene die zoals Job zegt: "Hij doet de aarde van haar plaats wankelen, zodat haar zuilen schudden. Hij geeft aan de zon bevel en zij gaat niet op, en Hij sluit de sterren onder zegel weg. Hij spant geheel alleen de hemel uit, en Hij schrijdt voort over de hoogten der zee. Hij maakt de Beer en de Orion, de Pleiaden en de Kamers van het Zuiden. Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ja, wonderen zonder tal." (Job 9,6-10) (...). Hij die zo groot is, zo machtig, is onderdanig. Onderdanig aan wie? Aan een arbeider en aan een zeer arme maagd.

O, eerste en laatste! (Ap. 1,17) O, hoofd van de engelen, onderdanig aan de mensen! De Schepper van de hemel, onderdanig aan een arbeider; de God van eeuwige glorie onderdanig aan een kleine arme maagd! Heeft men ooit zoiets gezien? Heeft men ooit zoiets gehoord?

Aarzel dus niet om te gehoorzamen, om u onderdanig te maken (...). Daal af, kom naar Nazareth, wees onderdanig, gehoorzaam, volmaakt: dat alles is wijsheid (...). Dat is wijs zijn met soberheid. De pure eenvoud is "het rustig vloeiende water van Siloach" (Jes. 8,6). Er zijn wijzen in religieuze ordes; maar door de eenvoudige mensen heeft God ze verzameld. God heeft hen "die voor de wereld dwaas, zwak, onaanzienlijk en veracht zijn, uitverkoren" (1Kor. 1,26-29), om door hen diegenen te verzamelen die wijs, invloedrijk en van hoge komaf zijn, "opdat tegenover God geen mens zich zou beroemen op zichzelf" (1Kor. 1,26-29), maar op Hem die nedergedaald is, die naar Nazareth gekomen is, en die onderdanig was.



(vervolg van *Porta Fidei* 102)

De omvorming van de christelijke “geloofshoop” in de moderne tijd

22. Zo staan wij opnieuw voor de vraag: wat mogen wij hopen? Een zelfkritiek van de moderne tijd in dialoog met het christendom en het christelijk concept van hoop is noodzakelijk. In zo'n dialoog moeten ook de christenen in de context van hun inzichten en ervaringen opnieuw leren waaruit hun hoop werkelijk bestaat, wat zij de wereld te bieden hebben en wat niet. Van de zelfkritiek van de moderne tijd moet ook een zelfkritiek van het moderne christendom deel uit maken, dat zichzelf vanuit zijn wortels steeds weer opnieuw moet leren verstaan. Daarover kunnen hier slechts enkele opmerkingen worden gemaakt. Eerst moet de vraag worden gesteld: wat betekent “vooruitgang” werkelijk; wat belooft die vooruitgang en wat niet? Al in de negentiende eeuw was er kritiek op het vooruitgangs-

geloof. In de twintigste eeuw heeft Theodor W. Adorno de problematiek van het vooruitgangsgeloof drastisch geformuleerd: de vooruitgang is, nauwkeurig bekeken, de vooruitgang van steenslinger tot superbom. Nu is dat zeker een aspect van de vooruitgang, waarvoor men de ogen niet mag sluiten. Anders gezegd: de dubbelzinnigheid van de vooruitgang wordt zichtbaar. De vooruitgang biedt ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden tot het goede, maar opent ook peilloze mogelijkheden voor het kwaad, die er eerder niet waren. Wij zijn allen getuigen geworden van het feit dat de vooruitgang in verkeerde handen tot onmenselijke vooruitgang in het kwaad kan worden en ook geworden is. Als de technische vooruitgang niet hand in hand gaat met vooruitgang in de morele vorming van de mens, met “vernieuwing van het innerlijk leven” (vgl. Ef. 3,16; 2 Kor. 4,16), dan is er geen vooruitgang, doch een bedreiging voor mens en wereld.

23. Wat betreft de beide

Tijdens dit jaar 2025 viert de RK Kerk een jubeljaar, een jaar van verzoening. Het thema van dit jaar is ‘Pelgrims van Hoop’. In ons magazine ‘Porta Fidei’ staan we stil bij dit thema van de christelijke hoop door u de tekst aan te bieden van de Encycliek ‘Spe Salvi’, ‘Over de hoop’ die door paus Benedictus XVI op 30 november 2007 te Rome werd gegeven.

grote thema's “rede” en “vrijheid”, kunnen de vragen die daarmee samenhangen hier slechts even aangestipt worden. Ja, de rede is de grote gave van God aan de mens en de overwinning van de rede op de onredelijkheid is ook een doel van het christelijk geloof. Maar wanneer heerst de rede werkelijk? Als zij zich van God heeft losgemaakt? Als zij blind is geworden voor God? Is de rede van het kunnen en het doen de hele rede? Als de vooruitgang de morele groei van de mensheid nodig heeft om werkelijk vooruitgang te zijn, dan is het even noodzakelijk dat de rede van het kunnen en het doen wordt aangevuld met het zich openstellen van de rede voor de reddende kracht van het geloof, en met het onderscheid tussen goed en kwaad. Alleen zo kan de rede tot waarlijk menselijke rede worden. Ze wordt alleen dan menselijk als ze de wil de weg kan wijzen, en dat kan zij alleen als ze verder kijkt dan zichzelf. Anders wordt de positie van de mens, gegeven het ontbreken aan

evenwicht tussen materiële mogelijkheid en het gebrek aan oordeelsvermogen van het hart, tot bedreiging voor zichzelf en voor de schepping. Zo moeten we bij het thema "vrijheid" bedenken dat menselijke vrijheid altijd een samengaan van vrijheden verlangt. Dit samengaan kan echter niet slagen als het niet door een gemeenschappelijke, innerlijke maat wordt bepaald, die het fundament en het doel van onze vrijheid is. Laten wij het heel eenvoudig zeggen: de mens heeft God nodig, anders heeft hij geen hoop. De ontwikkeling van de moderne tijd toont aan dat de uitspraak van de heilige Paulus, helemaal aan het begin geciteerd (vgl. Ef. 2,12), geheel realistisch en gewoonweg waar is. Er kan geen twijfel over bestaan dat een zonder God tot stand gebracht "Rijk Gods" – dat wil zeggen alleen een rijk van de mens – onvermijdelijk uitloopt op het door Kant beschreven "verkeerde einde" van alle dingen: we hebben het gezien en zien het steeds weer. Maar het is ook waar dat God dan pas werkelijk binnentreedt in de menselijke aangelegenheden als Hij niet alleen aanwezig is in onze gedachten, maar als Hij Zelf naar ons toekomt en tot ons spreekt. Daarom heeft de rede het geloof nodig, om helemaal zichzelf te worden: rede en geloof hebben elkaar nodig om hun ware wezen en hun zending tot vervulling te brengen.



Goed en kwaad, Victor Orsel, 1832

De ware vorm van de christelijke hoop

24. Laten we het nog een keer vragen: wat mogen wij hopen? En wat mogen we niet hopen? Om te beginnen moeten we vaststellen dat accumulatieve vooruitgang alleen op materieel gebied mogelijk is. Gegeven de groeiende kennis van de structuren van de materie en in relatie daarmee de steeds geavanceerdere uitvindingen, is daar duidelijk sprake van een continuïteit van de vooruitgang richting een steeds grotere beheersing van de natuur. Maar op het gebied van het morele bewustzijn en het nemen van morele beslissingen is er geen vergelijkbare accumulatie, om de eenvoudige reden dat de vrijheid van

de mens steeds weer nieuw is en steeds opnieuw de beslissingen moet nemen. Die zijn nooit simpelweg door anderen reeds voor ons genomen – dan zouden wij immers niet vrij meer zijn. Vrijheid vereist dat er wat betreft de fundamentele beslissingen van iedere mens, van iedere generatie, een nieuw begin is. De nieuwe generaties kunnen zeker bouwen op de kennis en de ervaringen van hen die hun zijn voorgegaan, en putten uit de morele schat van de gehele mensheid. Maar ze kunnen die ook afwijzen, omdat die nooit zo vanzelfsprekend kan zijn als de materiële uitvindingen. De morele schat van de mensheid is niet beschikbaar zoals apparaten die gebruikt worden, doch is aanwezig als

een oproep aan de vrijheid en als mogelijkheid daarvoor.

Dan volgt echter:

a) De juiste toestand van de menselijke dingen, het morele welzijn van de wereld, kan nooit eenvoudigweg door structuren alleen worden gewaarborgd, hoe goed die ook mogen zijn. Zulke structuren zijn niet alleen belangrijk, doch noodzakelijk, maar ze kunnen en mogen de vrijheid van de mens niet buiten werking stellen. Ook de beste structuren functioneren alleen maar als in een gemeenschap vitale overtuigingen heersen, die de mensen kunnen stimuleren tot vrije instemming met de gemeenschappelijke orde. Vrijheid vereist overtuiging; overtuiging bestaat niet los, doch moet steeds weer gemeenschappelijk bevochten worden.

b) Omdat de mens altijd vrij blijft en omdat zijn vrijheid ook altijd broos is, zal het rijk van het goede nooit definitief in deze wereld worden gevestigd. Wie de definitieve, altijd blijvende betere wereld belooft, doet een valse belofte; hij negeert de menselijke vrijheid. De vrijheid moet steeds opnieuw voor het goede worden gewonnen. De vrije instemming met het goede bestaat nooit eenvoudigweg van zichzelf. Als er structuren zouden zijn die onherroepelijk een bepaalde – goede – wereldorde tot stand zouden brengen, dan zou de vrij-

heid van de mens worden ontkend, en dan waren het uiteindelijk ook geen goede structuren.

25. Dat betekent dat iedere generatie opnieuw de plicht heeft te strijden voor de juiste ordening van de menselijke zaken; die taak is nooit eenvoudigweg ten einde gebracht. Iedere generatie moet een bijdrage leveren om overtuigende structuren van vrijheid en goedheid te vestigen, die de volgende generatie als wegwijzers dienen voor het juiste gebruik van de menselijke vrijheid en zo, binnen alle menselijke beperkingen, een zekere waarborg ook voor de toekomst geven. Anders gezegd: goede structuren helpen, maar ze zijn op zich niet voldoende. De mens kan nooit eenvoudigweg alleen maar van buitenaf verlost worden. Francis Bacon en de navolgers van de door hem geïnspireerde stroming van de moderne tijd dwaalden door te geloven dat de mens

door de wetenschap verlost zou worden. Met een dergelijke verwachting worden er al te hoge eisen gesteld aan de wetenschap; deze vorm van hoop is bedrieglijk. De wetenschap kan veel bijdragen tot de vermenselijking van de wereld en de mensheid. Ze kan de mensen en de wereld echter ook vernietigen, als ze niet geordend wordt door krachten die buiten haar liggen. Van de andere kant moeten wij ook zien dat het moderne christendom, geconfronteerd met de successen van de wetenschap in de ontwikkeling van de inrichting van de wereld, zich in hoge mate heeft beperkt tot het individu en zijn heil. Daarmee heeft het christendom het bereik van zijn hoop begrensd en tevens de grootheid van zijn opdracht onvoldoende erkend, ook al heeft het verder grote dingen gedaan voor de vorming van de mens en de zorg voor de zwakken en lijdenden.

(wordt vervolgd)



FEBRUARI

Voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven

Laten we bidden dat de kerkgemeenschap de verlangens en twijfels mag verwelkomen van jonge mensen die zich geroepen voelen om de zending van Christus te dienen in het priesterschap en het religieuze leven.

DE GEBEDSINTENTIE
VAN DE HEILIGE VADER
TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE
GEBEDSNETWERK



Focolare beweging



Joris Abts

Op 23 augustus 2024 werd door Dr. Michel Bronzwaer in Tilburg een uitzonderlijke doctoraatsthesis voorgesteld, met ruime belangstelling van mensen van over de hele wereld, over het leven, het werk en de spiritualiteit van Chiara Lubich met als titel: 'Enkel het Evangelie'. De vraag die hem bezighield tijdens deze studie was "Hoe kon uit een jonge onderwijzeres een werk en een gedachtegoed ontstaan met zo'n grote impact in het hier en nu. De persoonlijke weg die Chiara Lubich is gegaan, de keuzes die zij gemaakt heeft tijdens de oorlogsjaren in haar geboortestad Trente staan aan het begin van de Focolare-beweging, een beweging die duizenden mensen verenigd en die actief is in 190 landen. Om voor Porta Fidei een reportage te brengen over 'Focolare' spraken we af met mevrouw Anny Hesius. Al bij het begin van onze ontmoeting vertelde Anny ons met enige trots over deze recente diepgaande studie aan de hand van documenten en geschriften die tot nog toe niet werden vrijgegeven en die voorlopig enkel in het Nederlands werd uitgebracht bij uitgeverij 'Nieuwe Stad'.

Vuurhaard

Al heel vlug gaat het in het gesprek over wat de ziel uitmaakt van de beweging, het gebed van Jezus in het 17^{de} hoofdstuk van het Johannesevangelie "Mogen allen één zijn." Voor Anny is de éénheid in de verscheidenheid het schoonste wat er bestaat. Het was tijdens de Tweede Wereldoorlog dat Chiara Lubich en haar vriendinnen bij kaarslicht deze tekst hadden gelezen die het programma werd voor hun persoonlijke verdere leven en dat van de Focolare-beweging. Terwijl haar familie naar de bergen vluchtte, besloot Chiara, geïnspireerd door het Evangelie, om toch in de stad te blijven dicht bij de armen. Haar ouderlijk huis werd op 13 mei 1944 door zware bombardementen verwoest.

Anny vertelt ons niet spontaan over haar zelf, maar we voelen al snel dat bij haar hetzelfde vuur brandt als bij de eerste 'Focolarini'. De mensen toen hadden zich verwonderd over de vreugde die de jonge meisjes uit de groep van

Chiara uitstraalden te midden van de verwoestingen van de oorlog dat ze hen vroegen of het haardvuur dat bij de meesten door gebrek aan middelen was uitgedoofd bij hen nog wel brandde. Ze moesten toen bekennen dat ze in het lezen van het Evangelie een ander vuur hadden ontdekt. Het moet indruk hebben gemaakt op hun omgeving, de beweging voor de éénheid die toen ontstond is tot op de dag van vandaag bekend als Focolare, wat vuurhaard betekent.

Belgisch

Bij Anny Hesius zijn we aan het goede adres om de Focolarebeweging in Vlaanderen of beter gezegd in België te leren kennen. Anny is sinds de beginjaren met de Focolare verbonden. Ze legt ons uit dat de Focolarebeweging er uitdrukkelijk heeft voor gekozen om Belgisch verenigd te blijven. Focolare streeft ernaar om in de drie landsdelen de initiatieven op elkaar af te stellen, om het ideaal van de eenheid vooral eerst in

eigen land in praktijk te brengen. Elke taalgroep heeft zijn eigen kanalen om het charisma van de beweging kenbaar te maken. Met dit doel werd het tijdschrift 'Nieuwe Stad' in het leven geroepen, dat overal ter wereld met eigen accenten wordt uitgegeven. In Vlaanderen verschijnt het tijdschrift vier maal per jaar, het bevat 50 pagina's en is heel mooi vormgegeven. Het wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligerswerk. Maandelijks wordt er ook een eenvoudig blaadje 'Woord van leven' verspreid. Het bevat een evangelietekst met een kleine commentaar en een aanzet hoe je de evangelietekst in praktijk kan brengen. Het blaadje dat in Vlaanderen op 1000 exemplaren wordt verspreid bevat ook enkele korte mededelingen. Er zijn aangepaste versies voor kinderen en tieners en er is ook een webversie. De zomerontmoeting Mariapolis is ook helemaal drielijg. Het is een groot initiatief. "Het vraagt een grote inspanning", geeft Anny toe, "maar we zijn er dankbaar om. De voorbereiding gebeurt helemaal samen." Er zijn aangepaste programma's voor volwassenen, kinderen en tieners. Er wordt voor gezorgd dat ook bij de ontspanning de taal geen hindernis vormt. "Als men humor gebruikt moet die op hetzelfde moment door iedereen begrepen worden, ook als er simultaan vertaald wordt", vindt Anny. De bijeenkomst strekt zich uit over verschillende dagen en de enkele honderden deelnemers uit de drie landstalen verblijven op een groot kampeerterrein wat heel wat mogelijkheden biedt om met elkaar te delen vanuit een verlangen naar eenheid en verbondenheid. "Opdat de wereld groeit in eenheid moeten we er zelf een teken van zijn", beklemtoont Anny. De bijeenkomst 'Mariapolis' wordt deze zomer van 9 tot 13 juli te Rotselaar georganiseerd.

Mariapolis

Deze zomerontmoetingen die overal ter wereld worden georganiseerd zijn spontaan gegroeid zonder voorafgaand project. Chiara Lubich wou helemaal niets stichten. Tijdens de oorlogsjaren probeerde ze enkel het evangelie te beleven. Ze besepte dat ze door de dreiging van de oorlog op elk moment kon sterven. En toch, midden in de ellende van de oorlog ervaarde ze dat God liefde is. Zij en haar vriendinnen wilden getuige zijn van Gods liefde, ook al was dit het laatste wat

ze zouden doen. Haar bezorgdheid voor de armen vanuit het Evangelie werkte zo aanstekelijk dat er na enkele maanden vijfhonderd mensen verlangden om zo te leven.

In 1949 bracht Chiara Lubich met enkele vriendinnen een vakantieperiode door in de bergen. Ze heeft er een sterke Godservaring gehad die ze heeft gedeeld met de twaalf meisjes die met haar in de bergen verbleven. Het was een gemeenschappelijke spiritualiteit die daar ontstond.

Het jaar daarop kwamen ook enkele leden van de gemeenschap die rond het eerste groepje focolare ontstaan was op dezelfde plaats op vakantie. En elk jaar groeide het aantal deelnemers aan die gezamenlijke vakantie in de sfeer van de evangelische liefde.

In 1959, tien jaar na de eerste vakantie in de bergen, duurde de Mariapolis drie maanden en er kwamen 10.000 deelnemers uit verschillende Europese landen.

Het initiatief verspreidde zich eerst in Italië en over gans Europa en later ook in Afrika en Azië. De Mariapolis was geboren: een plaats maar mensen van alle leeftijd, sociale afkomst of overtuiging samenkomen voor enkele dagen van rust en herbronning.

Een vierde weg

Chiara was actief binnen de Katholieke Actie van het katholieke Trente en werd binnen die werking gevormd. Ze wilde zich aan God toewijden maar niet als religieuze, ook niet als gehuwde of tertiair verbonden aan een religieuze orde. Chiara had in september 1948 Iginio Giordani in Rome ontmoet. Hij was een Italiaans parlementslid en gehuwd. Hij verlangde net als Chiara om zich als leek aan God toe te wijden. Ook de andere meisjes van haar groep wilden zich op dezelfde manier als Chiara aan God toewijden geraakt door de tekst uit de Handelingen (Hand. 1, 8): "Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn tot het uiteinde der aarde." Voor het altaar hebben ze zich samen aan God toegewijd om in te gaan op de vraag van de Heer. Chiara werd bij de bisschop geroepen om zich hierover te verantwoorden. Chiara wou niets buiten de Kerk om doen, ze heeft altijd contact blijven houden met haar bisschop en de bisschop heeft haar altijd gesteund. Door het contact met de bisschop heeft Chiara begrepen dat er zich een spiri-



tualiteit ontwikkelde die nieuw was binnen de Kerk. Er was nog een hele weg af te leggen. Paus Johannes XXIII gaf in 1962 de kerkelijke goedkeuring aan het *'Opus Mariae, Het werk van Maria'*, bekend als de Focolarebeweging.

Centrum Eenheid

Te Rotselaar bevindt zich een prachtig domein van 8 ha met bos en sportvelden. Dicht daartegen ligt beneden een congres- en ontmoetingscentrum met vertaalcabines: het Centrum Eenheid. Deze *'leef-oase'* is de verderzetting van het levenswerk van professor Paul Bouts, die het Sint-Pauluscentrum oprichtte. De grote Vredesdobbelsteen bij de ingang van het jeugdcentrum wil mensen, in navolging van Carlos Palma, de oprichter van Living Peace international, aanzetten om te werken aan Vrede. Het kleine monument is een schaalmodel van de dobbelstenen die door de organisatie verspreid worden en op een speelse manier willen bijdragen aan een positieve omgang met elkaar en gericht op vrede.

Leefgemeenschappen

De mensen van de Focolarebeweging beleven verschillende vormen van toewijding naar gelang hun roeping. Maar iedereen, zowel alleenstaanden, gehuwden of religieuzen streven ernaar de gemeenschapsspiritualiteit van de Focolare vorm te geven. Er zijn kleine leefgemeenschappen, focolares, waarin 4 tot 7 mannen of vrouwen samenleven. Daartoe behoren ook gehuwde focolarini. Allen zijn ze actief in de maatschappij, maar zetten zich tevens in voor de beweging in zijn geheel.

In België zijn er verschillende focolare leefgemeenschappen: twee in Brussel die ten dienste staan van de beweging in West-Europa, een derde richt zich via verschillende projecten op de opbouw van de broederlijkheid in Europa. Ook in Leuven bevindt zich een leefgemeenschap; binnenkort ook in Louvain-La-Neuve; en twee zijn er in Rotselaar. In verschillende plaatsen in het land zijn er kleine kernen van leden, *'vrijwilligers van God'* genaamd, die zich geroepen weten om vanuit de spiritualiteit elkaar te helpen het evangelie door hun inzet in hun beroep en maatschappij gestalte te geven. Er zijn ook families die deel uitmaken van Focolare. "We zijn een lekenbeweging, dus jongeren, tieners, families bevinden zich op de eerste linie," onderstreept Anny, "althoewel ook priesters en religieuzen niet ontbreken".

Spiritualiteit

De rijke spiritualiteit van de Focolare start met het proberen om, als het kan, samen met anderen in het eigen leven het Evangelie te beleven. Focolare beleven is op een radicale manier het Evangelie omzetten in concrete dingen. De manier waarop je met geld omgaat of je carrière opbouwt wordt erdoor beïnvloed.



"Je staat niet alleen op die weg", stelt Anny ons gerust. "Het is een gemeenschapsspiritualiteit, we helpen elkaar hierbij. Voor ons betekent verbonden zijn met God ook verbonden zijn met onze broeder, waar die ook staat of wie die ook is, broer of zus. Als je gelovig bent helpt de verbondenheid met God in het gebed om verbonden te blijven met je broeder of zuster. Hoe meer je je inzet voor de naaste, hoe meer je ook verlangt om verbonden te zijn met God"

Mariale spiritualiteit: De officiële naam van de Focolare beweging is het *'Werk van Maria'*. Door zich liefdevol in te zetten wil de beweging verandering te weeg brengen in de Kerk en de maatschappij. Tijdens een ontmoeting van Chiara Lubich met paus Johannes Paulus II legde de paus uit dat de Kerk naast het petrusprofiel of het paulusprofiel ook gedragen wordt door het mariale profiel. Er zijn heel veel dingen mogelijk binnen de Kerk. "De hiërarchie hoeft niet in concurrentie te zijn met Maria", legt Anny uit. "Verschillende bewegingen kunnen elkaar ten dienste zijn, dat is wat Chiara ons heeft proberen te leren. Als men die spiritualiteit omhelst, zal iedereen waar hij of zij ook is, proberen iets nieuws te brengen".

Gemeenschapseconomie: Het Evangelie beleven is uitdagend. Getroffen door 'de doornenkroon van sloppenwijken' die de stad São Paulo omringt, riep Chiara Lubich in 1999 ondernemers op om hun talenten te gebruiken om de armoede te bestrijden en ondernemers te vormen in een nieuwe mentaliteit. De vindingrijkheid en verantwoordelijkheidszin van vele ondernemers die er gehoor aan gaven was het startpunt van een nieuwe mentaliteit van economisch denken en handelen, weg van elke vorm van paternalisme. Ondertussen geeft *'the Economy of Francis'* ook jongeren daartoe vormingskansen. Zoals voor de economie opent een gemeenschapsspiritualiteit nieuwe uitdagingen voor elke sector: de architectuur; de kunst; onderwijs...



Centrum Eénheid, Rotselaar

Samen voor Europa

Tijdens een internationale bijeenkomst van alle bewegingen binnen de Katholieke Kerk samen met paus Johannes Paulus II in Rome was Chiara Lubich één van de sprekers en heeft zij het engagement aangegaan te ijveren voor eenheid binnen de katholieke bewegingen. Hieruit is wat later het project 'Samen voor Europa' ontstaan waar bewegingen en nieuwe gemeenschappen uit verschillende kerken proberen samen het christendom gestalte te geven voor Europa.

Interreligieuze dialoog

Focolare België zet zich niet alleen in voor de eenheid binnen de bewegingen tijdens internationale bijeenkomsten in het project 'Samen voor Europa' maar ook ruimer voor de interreligieuze dialoog. "Dat is niet zo evident", bekent Anny. "Het is een leerschool, maar het is belangrijk om de dialoog aan te gaan. Moslimvrienden vroegen ons: kunnen jullie ons de betekenis van Kerstmis leren kennen? Daarom organiseerden we op 14 december in Brussel een gezamenlijke bijeenkomst met honderd mensen waarvan vijftig moslims en vijftig christenen. Eénmaal dat men weet dat men samen probeert voor God te leven, dan zijn de verschillen naar een ander niveau gebracht, men vindt elkaar in het bovennatuurlijke. Als je weet dat de ander eerlijk probeert naar God te gaan, ook al noemt hij die Allah, of het Zijn of het Niets, als je weet dat de ander probeert spiritueel goed te leven vanuit zijn traditie, dan worden de verschillen een rijkdom."

Om deze visie te promoten werd er een organisatie opgericht 'Dialogue 4 all' die jongeren in

België de kans wil geven om te groeien in dialoog. Via initiatieven zoals dagprogramma's voor scholen met leerlingen met verschillende religieuze achtergronden.

Een ander project van 'Dialogue for all' is 'Start 4 change' dat een mentaliteitsverandering wil bewerken op basis van de encycliek van paus Franciscus 'Laudato Si'.

Focolare Brussel

De gemeenschap in Brussel, waar Anny deel van uitmaakt, kadert volledig binnen deze inzet voor verbondenheid. In het huis wonen ze samen met vijf: twee Italiaanse, twee Vlaamse en één Hongaarse. Naast enkele gehuwde focolarini, maken een tiental andere personen deel uit van hun opzet: de kansen en rijkdom die broederlijkheid biedt aan Europese burgers doen ontdekken. "Focolare wil een thuis zijn voor mensen die willen groeien in éénheid", getuigt Anny. "De interculturele realiteit van Brussel, de aanwezigheid van de Europese Unie, van organisaties als Pax Christi of de Salesiaanse gemeenschap biedt heel wat kansen tot ontmoeting en tot het opzetten van projecten zoals het internationale project 'DialogUE' waar het 'Project Europa' partner van is." Anny geeft ons ook nog mee dat verschillende Belgische Focolarini in het buitenland leven, in Syrië, Libanon of Algerije en meewerken aan even zo uitdagende projecten.

Bedankt Anny voor je getuigenis en je inzet voor de éénheid en de broederlijkheid. De wereld heeft hier grote nood aan!





“MIJN NAAM IS ANNY HESIUS EN IK KOM UIT LOMMEL. AL IN MIJN TIENERJAREN VOELDE IK EEN STERKE DRANG OM BIJ TE DRAGEN AAN EEN BETERE SAMENLEVING. POLITIEKE BETROKKENHEID LEEK VOOR MIJ DAN OOK EEN LOGISCHE KEUZE. TIJDENS MIJN STUDIE POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ONTDEKTE IK ECHTER DAT GEEN ENKELE STRUCTUUR OP ZICHZELF NIEUW OF DEGELIJK KAN FUNCTIONEREN ZONDER DAT DE MENSEN ERIN EERLIJK, OPRECHT EN LIEFDEVOL ZIJN.

IN ONZE GEMEENTE WAS DE FOCOLAREBEWEGING AL SINDS DE JAREN ZEVENTIG BEKEND. JONGEREN SPRAKEN ENTHOUSIAST OVER HUN ERVARINGEN TIJDENS DE ZOMERBIJEENKOMST “MARIAPOLIS” EN HUN DAGELIJKSE INZET MAAKTE DIEPE INDRUK OP ME. ZE LEIDDEN HET SOORT LEVEN WAAR IK VAN DROOMDE. TOCH WORSTELDE IK MET HUN GELOVIGE DIMENSIE – DE MOED OM SAMEN MET GOD OP PAD TE GAAN. TOEN IK HIEROVER MET IEMAND SPRAK, ZEI ZE: “WE STELLEN GEEN VOORWAARDEN AAN JE LIDMAATSCHAP. JE WILT HET EVANGELIE TOCH ALS MENSELIJKE WIJSHEID BELEVEN?” VANAF DAT MOMENT BEGON IK MET HEN MEE TE LEVEN. HET SAMEN BELEVEN VAN HET EVANGELIE BRACHT ME IN STEEDS DIEPERE DIMENSIES. GAANDEWEG LEERDE IK EROP VERTROUWEN EN PROBEERDE IK DIE WOORDEN – VOOR ZOVER MOGELIJK – IN MIJN LEVEN TE VERANKEREN.

HET OMARMEN VAN DEZE EVANGELISCHE MENTALITEIT WAS, EN IS NOG STEEDS, EEN LANGE WEG. HET MOOISTE IS DAT GOD ZICH DAARIN HEEFT LATEN KENNEN IN ZIJN GROTE AANWEZIGHEID: VOOR MIJ EEN LETTERLIJK HONDERDVOND. NA MIJN STUDIES LIET GOD MIJ ‘KIEZEN’ HOE IK MIJN LEVEN VOOR HEM WILDE INRICHTEN: IN DE POLITIEK OF IN EEN TOEGEWIJD LEVEN BINNEN HET FOCOLARE. IK KOOS VOOR HET LAATSTE. DE WOORDEN VAN JEZUS “WAAR TWEE OF MEER VERENIGD ZIJN IN MIJN NAAM, DAAR BEN IK IN HUN MIDDEN” WERDEN MIJ STEEDS DIERBAARDER. HET BELEVEN VAN DEZE “SPIRITUALITEIT VAN GEMEENSCHAP” EN HET DELEN VAN DIE RIJKDOM MET ANDEREN HEBBEN MIJN LEVEN ONGELOOFLIJK VERRIJKT.

SINSDIEN ZIJN ER VELE JAREN VOORBIJGEGAAN. IK HEB GEWOOND IN ANTWERPEN, LUXEMBURG EN NU IN BRUSSEL. MIJN WERKERVARING IS DIVERS: IK HEB GEWERKT IN EEN BEDRIJF, IN SCHOLEN, IN GEZINSPASTORAAL EN MAAK DEEL UIT VAN EEN INTERNATIONALE WERKGROEP VOOR SOCIOLOGIE. MET ONZE GEMEENSCHAP IN BRUSSEL RICHTEN WE ONS OP DIALOOG TUSSEN POLITICI EN ZETTEN WE INITIATIEVEN OP VOOR DIALOOG TUSSEN BURGERS UIT OOST- EN WEST-EUROPA. SAMEN MET ANDEREN ZIJN WE ACTIEF IN DE INTERRELIGIEUZE DIALOOG. ALS VERTEGENWOORDIGER VAN ONZE NGO NEW HUMANITY INTERNATIONAL HEB IK TOEGANG TOT HET EUROPEES PARLEMENT, WAAR WE PROBEREN DEZE THEMA’S ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN.

MIJN LEVEN IS EIGENLIJK ALS EEN REIS WAARIN GELOOF, GEMEENSCHAP EN ENGAGEMENT HAND IN HAND GAAN. HET IS MIJN DIEPSTE OVERTUIGING DAT WE, DOOR SAMEN TE WERKEN EN ELKAAR TE BEGRIJPEN, EEN WERELD KUNNEN OPBOUWEN DIE GEBASEERD IS OP LIEFDE EN RECHTVAARDIGHEID.”

Pelgrim in eigen land

Iedere
donderdag
om 20u30

met heruitzending
op vrijdag om 7u30
en op zondag
om 13u

Chevetogne - Beauraing

Kevin Colle

CHEVETOGNE: MONASTÈRE DE L'EXALTATION DE LA SAINTE CROIX

In het begin van deze tocht namen we de trein naar Ciney en vervolgens de bus richting Chevetogne. We brengen er een bezoek aan een bijzondere gemeenschap Benedictijnse monniken die zich inzetten voor de oecumenische dialoog, in het bijzonder voor de dialoog tussen de Katholieke en de Orthodoxe kerk. We gaan in gesprek met père Jean Geysens en ontdekken zo de twee longen waarmee deze gemeenschap ademt en proeven we van de Byzantijnse liturgie.



NAAR CIERGNON EN VILLERS-SUR- LESSE VIA BRIQUEMONT EN EEN REDDENDE ENGEL...

In de tweede aflevering van onze pelgrimstocht van het Monastère de Chevetogne naar het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing trekken we eerst door een prachtig bos richting Briquemont. Daar bezoeken we la Chapelle de la reine Astrid en nemen de tijd voor gebed. Vervolgens gaat het via de Rue de Platanes richting het Koninklijke Kasteel van Ciergnon en ontmoeten we onderweg Jean die zich voorbereid om op bedevaart te gaan naar Santiago de Compostella!





VERBLIJF BIJ DE FRATERNITÉ DE TIBÉRIADE IN LAVAUX-SAINTE-ANNE

In de derde aflevering van onze tocht van het Monastère de Chevetogne naar Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing verblijven we een korte tijd bij de Fraternité de Tibériade in Lavaux-Sainte-Anne. We genieten er van de stilte en het gebed, van de broederlijke en zusterlijke ontmoetingen, we horen het gesprek met Jonathan en Benito, twee jonge studenten die we er mochten ontmoeten en gaan in gesprek met de stichter zelf en ontvangen zo een beetje van de spiritualiteit van frère Marc.



VAN DE FRATERNITÉ DE TIBÉRIADE NAAR ONZE-LIEVE-VROUW VAN BEAURAING

In de laatste aflevering van onze tocht van het Monastère de Chevetogne naar Beauraing nemen we afscheid van de Fraternité de Tibériade, gaan langs Pondrôme en een indrukwekkende kapel toegewijd aan Maria, Koningin van het heelal, zo naar Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing. Daar, aan het beeld van onze Hemelse Moeder met het gouden hart treffen we Guidiche Makanda en haar Congolese Groupe de Prière de Marie, Mère de l'Espérance uit Parijs!



herbeluister alle
voorbije afleveringen op:
[www.radiomaria.be/
pelgrim-eigen-land](http://www.radiomaria.be/pelgrim-eigen-land)

**GA DE UITDAGING AAN!
EN LEES SAMEN MET RADIO MARIA
DE VOLLEDIGE BIJBEL IN ÉÉN JAAR.**

Bijbel in één jaar



**Dit nieuwe
programma
vanaf aswoensdag
5 maart
op Radio Maria!**

We lezen samen de volledige bijbel op één jaar tijd. We beginnen met Genesis en eindigen met Openbaring. Elk vers van de Bijbel wordt gelezen. Zo worden we meer en meer vertrouwd met Gods plan voor onze redding. Wilt u samen met ons dit engagement aangaan? Markeer Aswoensdag, 5 maart 2025, in uw agenda. Vanaf die dag, met het begin van de Vasten, engageren wij ons om de gehele Bijbel te lezen!

We spreken af elke dag om 15u15 's middags of om 3u15 's nachts. Elke uitzending zal ook te herbeluisteren zijn op onze website en zal 20 tot 30 minuten duren.

De Bijbel heeft verschillende verhalende boeken die het verhaal van Israël en de Kerk vertellen, zoals Exodus en Handelingen. Daarnaast bestaan er ook niet-verhalende boeken, zoals Spreuken en Psalmen. Wij zullen de verhalende boeken na elkaar lezen in chronologische volgorde. Elke dag lezen we een passage uit één van deze boeken, de eerste 26 dagen lezen we uit Genesis, gevolgd door Exodus. Wij lezen ook (bijna) elke dag een passage uit de niet-verhalende boeken, zodat wij op het einde van het jaar, elk vers en elke letter van de Bijbel gelezen hebben.

We gebruiken de Willibrordvertaling uit 1995. Voor elke lezing situeren we kort waar we ons bevinden in de Bijbel aan de hand van elf tijdperiodes. De eerste twee tijdperiodes zijn De Vroege Wereld en Patriarchen. We sluiten elke lezing af met een toepasselijk citaat van een kerkvader, -leraar of andere heilige. Om de drie maanden onderbreken we ons schema en is het tijd voor een evangelie. Zo lezen we heel de Bijbel gericht op de komst van de Christus, Onze-Lieve-Heer Jezus.

**Iedere dag
om 15u15
en om 3u15**

IN DE KIJKER

Cammino di S. Agostino

Sancti Augustini Iter



RADIO MARIA ITALIË

Het hoofdkwartier van Radio Maria in Erba is een van de haltes langs de -verkorte-Augustinusroute: het rozenknopje!

De 'Cammino di Sant'Agostino', ook wel "de Route van de Roos" genoemd vanwege de vorm van de route, loopt bijna volledig in Lombardije. De 620 km, verdeeld in 26 etappes die vijftig mariale heiligdommen in Lombardije aandoen en met elkaar verbinden, vormen samen een roos.

De route waar we het over gaan hebben is een verkorte versie van de 'Cammino di Sant'Agostino', het 'Rozenknopje', en werd voorgesteld door de vereniging van de Augustinusroute. En dit speciaal voor het Jubileumjaar 2025!

Het 'Rozenknopje' wordt gelanceerd als een korte maar betekenisvolle pelgrimservaring, reizend

door de schilderachtige landschappen van Brianza en de Lariano-driehoek. Het combineert spiritualiteit, natuur en duurzaamheid. Deze rondreis van 90 km is opgedeeld in vijf etappes/dagen, beginnend en eindigend in Cassago Brianza (Rus Cassiciacum), een historische locatie die verbonden is met de bekering van de heilige Augustinus.

Deze route biedt dus een gereduceerde versie van de Augustinusroute, waardoor de pelgrimstocht toegankelijk wordt voor diegenen die op zoek zijn naar een betekenisvolle ervaring tijdens het Jubeljaar binnen een beperkter tijdsbestek. De 'Route van de Roos' voert de pelgrims door 20 steden in de provincies Monza, Lecco en Como, langs Mariaheiligdommen, historische villa's en unieke plaatsen van devotie.

Opmerkelijke stops zijn onder andere de basiliek van San Pietro al Monte in Civate, die wordt beschouwd als een van de belangrijkste bedevaartsplaatsen in Noord-Italië.

Het pad is ontworpen als een 'langzame en duurzame' ervaring en biedt plaats aan pelgrims van alle niveaus door te voorzien in overnachtingsmogelijkheden, ruststops en de nabijheid van Trenord spoorlijnen. Beschikbaar vanaf 1 januari 2025, gedurende het hele Jubileumjaar, voegt de 'Rosebud' zich bij andere korte pelgrimsroutes in Noord-Italië, zoals de 'Weg van Oropa' en het 'Pad van de Goden', waardoor Lombardije's aanbod van spirituele en natuurreizen wordt uitgebreid.

Typische thema's van deze pelgrimstocht zijn onder andere de Romaanse kunst en de 'Villa's van Heerlijkheid' van Boven-Brianza, samen met de sterke Mariadevotie die de route doordringt. Schrijven aan de muur en kapellen langs de route bieden momenten voor bezinning en gebed, met de mogelijkheid om het pelgrimspaspoort te laten stempelen bij vijf heilgdommen gewijd aan de Maagd Maria.



Er is ook een moderne draai aan gegeven: in Erba kunnen pelgrims het hoofdkwartier van Radio Maria bezoeken, dat voor deze gelegenheid open is voor het publiek.

Het 'Rozenknopje' is meer dan een pelgrimstocht; het is een reis door de geschiedenis, het geloof, de kunst en de landschappen die Lombardije uniek maken, en biedt een niet te missen kans om het Jubileum op een milieubewuste en betekenisvolle manier te vieren.

De twee stoppunten bij Radio Maria zijn:

1. Mast van de Heilige Maagd Maria Hulp der Christenen: met het Kindje Jezus in haar armen, gekroond en met een scepter in de hand
2. Rozenboog met de Koningin van de Vrede van Medjugorje:

"Ik heb mezelf hier gepresenteerd als de Koningin van de Vrede om iedereen te vertellen dat vrede noodzakelijk is voor het heil van de wereld. Alleen in God wordt ware vreugde gevonden waaruit ware vrede voortkomt. Daarom vraag ik om bekering".

Het is mogelijk om even te verpozen in de ontvangstruimte om brochures te bekijken die de missie van Radio Maria in de wereld illustreren, om de presentatie met de missiezandlopers te bekijken en rond te neuzen in de boekwinkel. Ook het pelgrimspaspoort kan worden afgestempeld wanneer pelgrims daarom vragen!





RADIO MARIA NIGERIA

Een nieuw onderstation ingehuldigd in Gboko

Het jaar 2024 eindigde met grote vreugde voor de inhuldiging van het derde substation van Radio Maria Nigeria in het bisdom Gboko. Op 28 december namen Monseigneur William Avenya van Gboko, Monseigneur Isaac Dugu van Katsina-Ala en honderden priesters deel aan de Heilige Mis. Dit Radio Maria substation, gelegen in Gboko, staat ten dienste van de pastorale en spirituele dienst van twee bisdommen (Gboko en Katsina-Ala), aangezien het radiosignaal perfect beide bisdommen bestrijkt, waar dezelfde taal wordt gesproken. Een andere bijzonderheid van dit nieuwe substation is dat het in een zeer landelijke en arme, maar tegelijkertijd zeer katholieke regio ligt. Om ononderbroken uitzendingen te kunnen garanderen, heeft dit radiostation zonne-energie nodig, omdat er maar een paar uur per dag elektriciteit beschikbaar is en benzine voor de generatoren erg duur is.

Moge Onze Lieve Vrouw alle gulle mensen zegenen die gedoneerd hebben om Radio Maria in Gboko op te richten!



RADIO MARIA SIERRA LEONE

draait op zonne-energie

Met grote vreugde heeft de aartsbisschop van Freetown, Monseigneur Edward Tamba Charles, op 16 december 2024 het zonne-energieproject ingewijd. Nu kan de radio 24 uur per dag naadloos uitzenden. In het verleden moest dit radiostation veel uitdagingen het hoofd bieden om non-stop uit te zenden. Als de elektriciteit op was, schakelde de generator voor een paar uur in tegen zeer hoge kosten. Nu, dankzij zonnepanelen, kan Radio Maria Sierra Leone in Freetown de hele dag uitzenden.

Moge Onze Lieve Vrouw de gulle handen zegenen die ons in staat hebben gesteld dit project te voltooien.



RADIO MARIA VENEZUELA

viert Driekoningen van de Heer

Op 6 januari, op de plechtige dag van de Driekoningen van de Heer, was Radio Maria Venezuela aanwezig in de kathedraal van het aartsbisdom Caracas, waar de aartsbisschop zelf, Monseigneur Raul Biord, het Jubeljaar inluidde en de traditionele Mis van de Hoop opdroeg.





In het programma
'Ga tot Jozef'
 maken we maandelijks kennis met een
 heiligdom in de wereld toegewijd aan de
 Heilige Jozef



De 'Sint-Jozefskerk te Nazareth'

Nele Uytterhoeven

Een plaats van geschiedenis en devotie

De Sint-Jozefskerk, gelegen in Nazareth, staat tegenover een binnenplaats van de Basiliek van de Aankondiging. De kerk is in vergelijking met de basiliek erg bescheiden maar beiden behoren tot het Franciscaner-klooster.



De Sint-Jozefskerk is in neo-romaanse stijl opgetrokken in 1914 boven op de overblijfselen van een oudere kerk en bovenop een aantal kelderruimtes in grotten waarvan men denkt dat ze deel uitmaakten van het huis van de H. Jozef. Er is een zeer lange traditie van verering van deze plaats als woning van het heilig huisgezin. Het zou het huis geweest zijn van Jozef voor hij met Onze-Lieve-Vrouw trouwde en na hun huwelijk van de hele Heilige Familie. Op een manier is dit dus het oudste heiligdom van Sint-Jozef in de wereld. Er is een schriftelijke bron uit de 7^e eeuw, 'De locis sanctis', waarin de plaats wordt vermeld. Dit geschrift vormt het verslag van de pelgrimstochten van een zekere monnik Arculfus die als pelgrim vele heilige plaatsen bezocht. De tekst klinkt als volgt:

"Nazareth heeft geen muren, maar wel knappe gebouwen en twee grote kerken. De ene in het midden van de stad is gebouwd op twee heuveltjes, waar eens het huis stond waarin de Heer

werd gevoed in zijn zuigelingentijd. Deze kerk staat, zoals gezegd, op twee heuveltjes, met bogen ertussen, en heeft beneden tussen deze heuveltjes een zeer heldere fontein, waaruit alle burgers hun water in vaten halen door middel van katrollen. Er is nog een andere kerk, waar het huis stond waarin de engel tot Maria kwam."

Tijdens de kruistochten bouwden christelijke ridders een kerk op deze locatie, waarvan de restanten vandaag de dag nog zichtbaar zijn in de crypte van de huidige kerk. In de 17^e eeuw namen de Franciscanen de zorg over de locatie op zich



KOOKPROGRAMMA
VOLGENS DE HEILIGE HILDEGARD

HERTENRAGOUT

en bouwden een nieuwe kerk. Deze werd in 1914 vervangen door het huidige neo-romaanse gebouw. De kerk werd gebouwd met behoud van de fundamenteën van de oudere constructies en integreert elementen van eerdere religieuze gebouwen, wat bijdraagt aan de unieke uitstraling en het historische belang ervan.

Architectuur en Indeling

De huidige Sint-Jozefskerk is ontworpen in een eenvoudige maar indrukwekkende neo-romaanse stijl. Bij binnenkomst worden bezoekers verwelkomd door een serene sfeer, eigen aan de romaanse bouwstijl, versterkt door de prachtige glas-in-loodramen die scènes uit het leven van de Heilige Familie tonen. Het altaar is het centrale punt van de kerk, en de eenvoud van de inrichting weerspiegelt de nederigheid en devotie die kenmerkend zijn voor het christendom.

Onder de kerk bevindt zich een crypte, met archeologische opgravingen uit verschillende perioden van de geschiedenis. Bezoekers kunnen daar onder andere resten zien van een watertank, een werkplaats en mogelijk een woonruimte. Deze vondsten worden vaak in verband gebracht met het dagelijkse leven van Jozef en Maria. De crypte biedt een interessante kijk op het Nazareth van de oudheid. In de crypte zijn opgravingen gedaan die dateren uit de eerste eeuwen van het christendom. Naast de overblijfselen van eerdere kerken zijn er ook elementen ontdekt die wijzen op een residentieel gebruik van de ruimte in de tijd van Jezus. Het geloof dat dit de plek zou kunnen zijn waar Jezus opgroeide en waar Jozef zijn ambacht beoefende, versterkt de aantrekkingskracht van de kerk voor christenen wereldwijd. Hoewel het niet honderd procent te bewijzen valt zijn dat de H. Familie hier echt geleefd heeft is het wel zeker dat de verering als huis van Jozef en zijn gezin er lokaal van in de eerste eeuwen christendom aanwezig was. Op een altaar in de crypte staat de inscriptie "Hic erat subditus illis", hier was hij hen onderdanig, wat natuurlijk alludeert op de tekst van de heilige Lucas. (Lc. 2, 51).

Ga tot Jozef

3^{de} woensdag van de maand om 13u

Herhaling:
op vrijdag in diezelfde week om 20u15



Custody of the Holy Land © Nadim Asfour/CTS



- * 1 kg hertenstoofvlees
- * 2 grote pastinaken of 4 kleine pastinaken
- * 4 wortels
- * 50 g boter
- * zout
- * witte peper
- * galgantpoeder
- * bertrampoeder
- * nootmuskaatpoeder
- * kaneelpoeder
- * 1 à 2 l water

- Bak het vlees aan in de boter.
- Schil de pastinaken en de wortels. Snij in kleine blokjes.
- Doe de pastinaken en de wortels bij het vlees.
- Voeg het water erbij. Zorg dat het vlees en de groenten goed onder staan.
- Laat 1 uur (of langer) garen op een matig vuur.
- Voeg de kruiden bij de ragout.



Wees zuinig met de galgant en de kaneel want die smaken zeer sterk door.

KASTANJECAKE



- * 150 g boter plus nog extra voor de vorm
- * 150 g ei
- * 150 g rietsuiker
- * 75 g speltbloem plus nog extra voor de vorm
- * 75 g kastanjemeeel

- Vet een langwerpige bakvorm in met boter er bestuif met bloem.
- Klop de boter samen met de suiker.
- Meng de eieren eronder.
- Voeg geleidelijk de bloem en het meel erbij.
- Zorg dat alles goed gemengd is.
- Giet het beslag in de vorm.
- Bak 40 minuten in een voorverwarmde oven op 180°C.
- Ontvorm op een rooster en laat afkoelen.

OPDRACHT 1:

Herken deze parels van de schilderkunst! Zeven maal de Heilige Familie, maar wie is de schilder ervan?

a. Pieter Paul Rubens, b. El Greco, c. Caravaggio, d. Rembrandt van Rijn, e. Bartolomé Esteban Murillo, f. Jan Brueghel de jonge, g. Jacob Jordaens



D	M	W	I	S	H	E	I	D	H	O	O	R	D	E	N
B	O	E	M	M	A	F	V	E	R	S	L	A	G	E	N
W	E	L	G	E	V	A	L	L	I	G	H	E	I	D	A
N	D	G	D	N	F	M	N	O	U	D	E	R	S	Z	E
B	E	D	R	S	R	I	B	T	U	H	U	I	S	O	N
A	R	A	R	E	I	L	B	E	W	A	A	R	D	E	A
I	S	G	O	N	P	I	T	M	K	O	K	O	E	K	Z
L	G	R	P	N	E	E	W	P	J	E	O	I	I	E	A
V	U	E	A	H	D	L	N	E	E	N	R	N	N	R	
E	I	I	A	A	D	E	D	L	R	T	Z	D	D	D	E
R	N	S	S	R	A	D	R	A	U	N	W	U	E	E	T
B	Z	D	F	T	E	E	I	D	Z	V	H	A	S	N	N
A	I	E	E	I	E	N	E	K	A	R	A	V	A	A	N
A	C	L	E	R	A	R	E	N	L	N	L	D	P	L	I
S	H	G	S	E	G	O	D	F	E	A	I	M	E	I	F
D	T	I	T	J	A	A	R	E	M	L	I	G	E	R	N

PUZZELPAGINA

Evangelielezing uit de liturgie van het feest van de 'Heilige Familie'.

Lc. 2, 41-52

Ieder jaar reisden de ouders van Jezus bij gelegenheid van het Paasfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was. Maar na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug. Het kind Jezus bleef echter in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver, en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden. Omdat zij Hem niet vonden keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug. Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden van de leraren zat naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen die Hem hoorden waren verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders Hem daar opmerkten stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot Hem: "Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht." Maar Hij antwoordde: "Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?" Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazaret en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen.

OPDRACHT 2:

Streep de vetgedrukte woorden uit de evangelielezing door in het rooster. Er kan horizontaal, verticaal en diagonaal gezocht worden. De overgebleven letters vormen samen een zin.

SMS de oplossing voorafgegaan door de letter die overeenkomt met het cijfer 4 van de eerste opdracht door naar 0465 07 26 27 en maak kans op een mooi geschenk. De oplossing vindt u in het komende nummer van Porta Fidei.

Veel succes!

A|B|C|D|E|F|G

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROGRAMMAOVERZICHT

3 – 9 februari 2025



H. Blasius

H. Agatha

H. Amandus

MAANDAG 3/02

DINSDAG 4/02

WOENSDAG 5/02

DONDERDAG 6/02

7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	9:50	Radio Vaticaan live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Religieuze Poëzie	10:30	Heiligen getuigen	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Koken met Hildegard	13:00	Anno Domini	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Talitakoum	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Koken met Hildegard	20:30	Pelgrim in eigen land

10 – 16 februari 2025



H. Scholastica

O.-L.-Vrouw van Lourdes

H. Gertrudis van Nijvel

MAANDAG 10/02

DINSDAG 11/02

WOENSDAG 12/02

DONDERDAG 13/02

7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	9:50	Radio Vaticaan live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Mystieke lectuur	10:30	Heiligen getuigen	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	De Kerkleraars	13:00	De leeswijzer	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Talitakoum	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	De Kerkleraars	20:30	Pelgrim in eigen land

17 – 23 februari 2025



7 HH. Stichters van de Servietenorde

H. Bernadette Soubirous

MAANDAG 17/02

DINSDAG 18/02

WOENSDAG 19/02

DONDERDAG 20/02

7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	Radio Vatican Live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Rijkdom van het geloof	10:30	Heiligen getuigen	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Kerk in Nood	13:00	Ga tot Jozef	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Talitakoum	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Kerk in Nood	20:30	Pelgrim in eigen land



HH. Paulus Miki en gezellen

H. Josephina Bakhita

5^{de} zondag door het jaar

VRIJDAG 7/02

ZATERDAG 8/02

ZONDAG 9/02

7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Kinderen van het Licht	10:30	Talitakoum	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Kinderen van het Licht	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	De Week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	Anno Domini	20:30	Religieuze Poëzie	20:15	Klassiekuur



HH. Cyrillus en Methodius

6^{de} zondag door het jaar

VRIJDAG 14/02

ZATERDAG 15/02

ZONDAG 16/02

7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Menslievend	10:30	Talitakoum	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Menslievend	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	De Week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	De leeswijzer	20:30	Mystieke lectuur	20:15	Klassiekuur



H. Petrus Damiani

Cathedra v/d H. Petrus

7^{de} zondag door het jaar

VRIJDAG 21/02

ZATERDAG 22/02

ZONDAG 23/02

7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Kinderen van het licht	10:30	Talitakoum	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Kinderen van het licht	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	De Week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	Ga tot Jozef	20:30	Rijkdom van het geloof	20:15	Klassiekuur

Dagelijks op Radio Maria

6:00	Bijbellezing
6:30	Lezingendienst
7:00	Angelus
7:05	Rozenkrans
8:30	Lauden
9:00	H. Mis (Zondag om 10u)
9:50	Catechismus
11:30	Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift (behalve op vrijdag)
12:00	Angelus
12:05	Middaggebed
12:15	Rozenkrans
12:40	Sponsors van de dag
15:00	Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
17:00	Vespers
18:30	Rozenkrans
19:00	Sponsors van de dag gevolgd door 'Het Woord spreekt' (behalve op vrijdag)
21:30	Completen
21:45	Heiligen getuigen
22:30	Catechismus
23:30	Rozenkrans

PROGRAMMAOVERZICHT

24 februari – 2 maart 2025



Gregorius van Narek

MAANDAG 24/02		DINSDAG 25/02		WOENSDAG 26/02		DONDERDAG 27/02	
7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	Radio Vatican Live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Mystieke lectuur	10:30	Heiligen getuigen	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	De Kerkleraars	13:00	De leeswijzer	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerfer voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Talitakoum	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	De Kerkleraars	20:30	Pelgrim in eigen land

3 – 9 maart 2025



H. Casimirus

Aswoensdag

MAANDAG 3/03		DINSDAG 4/03		WOENSDAG 5/03		DONDERDAG 6/03	
7:30	Boecat	7:30	Boecat	7:30	Boecat	7:30	Boecat
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	9:50	Radio Vaticaan live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Rijkdom van het geloof	10:30	Heiligen getuigen	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Koken met Hildegard	13:00	Ga tot Jozef	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Anno Domini	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Boecat	16:00	Boecat	16:00	Boecat	16:00	Boecat
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Talitakoum	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Muziek	19:45	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Koken met Hildegard	20:30	Pelgrim in eigen land

OPLOSSING

PUZZEL VAN DE MAAND SEPTEMBER

C – AANBIDT DE HEER IN ZIJN HEILIGE TEMPEL

MEVROUW ANNIE UIT MENEN WERD ALS WINNAAR UITGELOOT UIT DE MENSEN DIE HET JUISTE ANTWOORD HEBBEN DOORGESTUURD. ZE ONTVANGT EEN RADIOTOESTEL.



Catechismus

Februari



8^{de} zondag door het jaar

VRIJDAG 28/02

ZATERDAG 1/03

ZONDAG 2/03

7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Menslievend	10:30	Talitakoum	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Menslievend	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	De week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	De leeswijzer	20:30	Mystieke lectuur	20:15	Klassiekuur

HH. Perpetua en Felicitas

H. Johannes a Deo

1^{ste} zondag i/d veertigdagentijd

VRIJDAG 7/03

ZATERDAG 8/03

ZONDAG 9/03

7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Boecat	7:30	Boecat
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Kinderen van het licht	10:30	Talitakoum	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Kinderen van het Licht	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Boecat	16:00	Boecat
17:30	De week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	Anno Domini	20:30	Rijkdom van het geloof	20:15	Klassiekuur

3 – 20 februari

De Zaligsprekingen
door E.H. Dirk Van der Linden

21 – 22 februari

De liturgie
door Prof. Herman De Dijn

25 februari – 4 maart

Het nieuwe
in de Blijde Boodschap
door E.H. Arthur Janssens

**Op maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag en
zaterdag om 9u50**



Gebed Jubeljaar 2025

Vader in de hemel,
Gij hebt ons het *geloof* geschonken
in uw Zoon Jezus Christus, onze Broeder,
en door de Heilige Geest
hebt Gij de vlam van *liefde* in ons hart ontstoken.
Wek in ons de zalige *hoop*
op de komst van uw Rijk.

Maak ons door uw genade tot zaaiers
die onvermoeibaar het zaad van het Evangelie uitstrooien.
Laat door dit zaad de mensheid en de hele schepping opbloeien
in de vaste verwachting
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar de machten van het kwaad zijn overwonnen
en uw heerlijkheid zich voor altijd openbaart.

Moge de genade van het Jubeljaar
in ons, *Pelgrims van Hoop*,
het verlangen sterken naar de hemelse gaven
en aan heel de wereld
de vreugde en de vrede schenken
van onze Verlosser.

Aan U, God, die voor altijd gezegend zijt,
zij lof en eer in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Franciscus